

**Proef! En zie dat de
HEERE goed is!**

Psalm 34:9



Hallo lieve mensen,

Proef! in Scharn en Heer

In februari 2020 zijn wij, Frederik en Eline, naar Maastricht verhuisd, na een zoektocht naar een woonplek waar wij ons geloof concreet, in de buurt, handen en voeten zouden kunnen geven. Maastricht is een plek waar weinig mensen een levende relatie met Jezus hebben en veel mensen zijn afgehaakt van de kerk. Nu, na twee jaar, hebben we al een aantal mooie en diepgaande contacten opgebouwd met mensen in de wijk. Ook hebben we in deze tijd onze dochter Mirre gekregen.

De komende jaren gaan we ons richten op het opstarten van een missional community in onze wijk; een laagdrempelige plek waar mensen Jezus mogen leren kennen. Hierbij hopen we samen te werken met andere christenen in de wijk. Zo willen we een plek van hoop en een arm van de kerk zijn voor mensen die zelden tot nooit in de kerk komen.

Proef!

Limburg staat bekend om haar bourgondische manier van leven. Veel van het leven vindt plaats rondom eten en drinken, rondom de gezelligheid. Toch merken we in de ontmoetingen ook vaak wel gebrokenheid. Zeker in Maastricht houden mensen vaak de schone schijn op. Van buiten lijkt alles goed te gaan, maar in huis of privé kunnen er wel andere problemen opspelen. Wij voelen ons geïnspireerd door Psalm 34:9: *“Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.”* We hopen en bidden dat door dit project buurtgenoten

iets mogen proeven van de goedheid van God. Dat ze met ons ook het experiment durven aan te gaan en op onderzoek uit te gaan of Jezus echt is en wat Hij voor hen wil betekenen.

De straat op

Om relaties op te bouwen met mensen in onze buurt nodigen we wekelijks mensen uit om te komen eten. Daarnaast gaat Frederik samen met Tjerk van Dijk de straat op om in gesprek te komen met buurtbewoners, om zo gevoel te krijgen bij wat er speelt in de wijk en waar mensen behoefte aan hebben. Vaak komt in deze gesprekken pijn naar voren over het misbruikverleden in de kerk en is er best veel openheid om dingen uit het leven te delen.

Gesprekken over het leven en God

In de afgelopen periode mochten we op verschillende manieren met mensen in gesprek zijn over God en het leven. Eline heeft in de Ontmoetingswinkel van het Leger des Heils, die hier in het voorjaar van 2020 is gestart, een groepje bezoekers die om de twee weken met elkaar Bijbellezen. Op straat is Frederik in contact gekomen met een man met een verslavingsachtergrond. Hij is erg geïnteresseerd en wil meer over het geloof leren. Samen kijken ze nu wekelijks stukjes van een film over het leven van Jezus of lezen ze uit de Bijbel. Daarnaast hebben we met een aantal andere mensen in de buurt leuk contact waarbij we met hen uit de Bijbel lezen of gesprekken hebben over geloofsvragen.

Ontmoetingswinkel Scharn

Eline is als coördinator werkzaam bij de Ontmoetingswinkel van het Leger des Heils. De winkel is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor buurtbewoners, waar zij gratis koffie en thee kunnen drinken, elkaar kunnen ontmoeten en iets van Gods liefde mogen proeven. Daarnaast is het een tweedehandskledingwinkeltje waar buurtbewoners voor kleine prijsjes leuke kleding kunnen kopen.

Groene Poort Oost park

In onze buurt liggen twee voormalige voetbalvelden. Vanuit een burgerinitiatief is een groep buurtgenoten bij elkaar gekomen om deze twee velden om te



Ons huis midden in de wijk

nieuwsbrief

European Christian Mission
januari 2022

FREDERIK BOERSEMA
en ELINE BOERSEMA
IN MAASTRICHT

Maastricht verlangt een open gemeenschap

"We verlangen naar een open gemeenschap van buurtbewoners, waar iedereen welkom is."



Burendag waar veel bezoekers op af kwamen



We deden met Groene Poort Oost mee met een buurtwedstrijd in Limburg en wonnen een mooi bedrag



De Ontmoetingswinkel van het Leger Des Heils in Scharn



De wijken Scharn en Heer in Maastricht

zetten in een buurtpark. Dit initiatief is voortgekomen uit het verlangen om meer groen in de buurt te hebben en ook te werken aan sociale cohesie in de wijk. Sinds een paar maanden is Frederik betrokken als bestuurslid, met name om mee te denken over hoe deze plek gebruikt kan worden om mensen bij elkaar te brengen en hen met elkaar te verbinden. Wat zou het tof zijn om in dit park mensen met elkaar, de natuur en hopelijk ook God te verbinden! (Zie voor meer informatie www.degroenepoortoost.nl.)

Voetbal kijken & Burendag

We waren nog niet officieel begonnen, maar toch hebben we al wat grotere activiteiten georganiseerd. Tijdens het EK hebben we onze tv op straat gezet en zo met veel verschillende burenen samen wedstrijden gekeken. Daarnaast hebben we met Burendag een BBQ en pubquiz georganiseerd, waar we zo'n zeventig buurtgenoten door de avond heen mochten welkom heten. Super om zo onze buurtgenoten te mogen ontmoeten!

ECM en Nederland Zoekt

Bij dit project werken we samen met ECM (European Christian Mission) en Nederland Zoekt. ECM ondersteunt ons als zendingswerkers door de praktische en financiële kant van het werk te faciliteren (www.ecmnederland.nl)

Nederland Zoekt droomt ervan dat overal in dorpen, wijken, steden en buurten in Nederland communities

ontstaan die vanuit huizen goed nieuws zijn in hun omgeving; communities die gericht zijn op God en op elkaar en vanuit die houding gericht zijn op mensen in hun omgeving (www.nederlandzoekt.nl). Nederland Zoekt helpt ons bij het inhoudelijke gedeelte van het werk. Ze trainen en begeleiden ons in het opzetten van een missional community en laten ons putten uit hun ervaringen door het land heen.

Meebidden?

Wil je actief meebidden? Neem dan deel aan onze gebedsapp door Frederik een appje te sturen of de QR-code te scannen. Fijn om te weten dat het werk gedragen wordt door gebed!

Teamleden gezocht!

Zouden jullie willen meebidden voor christenen die ons team in Scharn en Heer willen komen versterken? We horen het graag wanneer jullie mensen in jullie netwerk hebben die een hart hebben voor missie en Maastricht. Op deze manier hopen we een gezonde basis te leggen voor onze community. Alle hulp is welkom!

Frederik en Eline

COLOFON

Frederik en Eline Boersema werken als zelfstandigen bij Nederland Zoekt. Hun passie is om hun leven en in die context ook het Evangelie te delen in Maastricht. Ze werken hierin samen met European Christian Mission (ECM). Frederik en Eline zijn voor hun werk afhankelijk van ondersteuning en giften. Dit is mogelijk via 'Fonds Proef! -Maastricht' bij stichting ECM Nederland.

IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97

Online doneren:

www.ecmnederland.nl/proef-maatsricht

Nederland Zoekt
www.nederlandzoekt.nl/contact

ECM-Nederland,
www.ecmnederland.nl/contact

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming. U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement



PIONIEREN IN MAASTRICHT
in gesprek met wijkbewoners



Samen met Tjerk de straat op voor gesprekken



Wil je actief meebidden scan dan deze QR code of stuur Frederik een appje

