

“Belangrijk om goede momenten en moeilijke momenten te kunnen delen binnen de gemeente.”



Beste familie en vrienden,

Als ik in de auto rij, luister ik graag naar liederen van Stuart Townend, bijvoorbeeld naar het lied: *Liturgie of the hours*. Het lied verwijst naar de gebeden gedurende de dag; 's ochtends bidden we dat we God de eer zullen geven in wat we die dag mogen doen, zeggen, denken en leren. 's Middags is ons gebed gericht op de mensen met wie we zijn en 's avonds is er in het gebed een moment van dank en vergeving. Soms kunnen liederen zo precies weergeven wat je zelf graag zou bidden of zeggen. Ook de woorden van bv de psalmen in de bijbel geven soms precies weer wat we voelen of ervaren, bijvoorbeeld Psalm 27: *“Wijs mij Uw weg Heer, wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden. Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heere te zien in het land van de levenden?”*

Gods richting na gebed

In onze nieuwsbrief aan het begin van dit jaar schreven we over open handen in gebed. *‘God wat wilt U dat we hier, in Renkum en Wageningen zullen doen?’* Samen met ECM-leiders van het kantoor in Engeland en andere collega's hebben we goede, richtinggevende, gesprekken gevoerd. Ook hebben we sinds januari met meerdere mensen van onze nieuwe gemeente gegeten en ontdekt waar we de kerk ICF (International Christian Fellowship) zouden kunnen ondersteunen. We ontdekten dat in de ICF het fijn zou zijn als een stel zich wil inzetten voor het ondersteunen van stellen en families in hun interculturele relaties en het stimuleren van studenten in hun groei als persoon en hun relatie met God. Om zo aan een gemeente mee te bouwen opdat een ieder toegerust wordt om

zo evenwichtig mogelijk, veerkrachtig en op God vertrouwend te kunnen leven. Het leiderschapsteam van ICF heeft een verlangen dat de gemeenteleden hun goede momenten en hun moeilijke momenten kunnen delen binnen de gemeente. Wij zijn op 21 mei ingezegend om een team hiervoor op te zetten en te coördineren.

Roland is ook begonnen in het muziketeam en de eerste keer dat hij de gemeente diende in het muziketeam was onder leiding van Stephen. Hoe prachtig is dat vader en zoon de gemeente begeleiden in het aanbidden van God door samenzang en gebed.

“De Heere is mijn levenskracht” zegt Psalm 27. En vanuit deze levenskracht mogen Roland en ik samen tijd met vluchtelingen doorbrengen. Roland trekt op met een man; samen eten ze lunch en wandelen ze door Wageningen. Roland leert hem wat Nederlands en ziet naar hem om. Ik ga elke maandagmiddag naar het AZC waar ik met nog twee vrijwilligers een paar uur optrek met zo'n 5-10 dames. Tijdens deze middagen zijn we bezig met handwerken, wandelen, schilderen en geven we Nederlandse 'les'. Bijzonder om met deze vluchtelingen een klein stukje in hun leven mee te delen. Vrouwen en mannen die geen thuis hebben. Sommigen van hen die van kamp naar kamp gaan. Altijd wachtend op genade.

Familie

Vanuit Renkum voor mijn moeder zorgen is makkelijker dan vanuit Maastricht. Het is goed om dit te doen samen met mijn broer Peter met zijn vrouw Laura en m'n zus Astrid met haar man Léon. Het mooie van mijn moeder is dat zij dankbaar is. Ook nu ze vergeetachtig is en meer hulp nodig heeft. Ze prijst God elke keer en zegt dat God trouw is, dat Gods liefde kostbaar is zoals dat ook in Psalm 36 is beschreven. In de zoektocht naar een goede woonplek voor haar vouwde mam haar handen en had ze vertrouwen dat God haar zou leiden. Op 13 mei is mam, na bijna 30 jaar, verhuisd naar een beschermde woonplek waar meer zorg voor haar is. 'Moriahoeve' is een plek met een christelijke identiteit. Er is ook een prachtige tuin, moestuin en kas. Een mooie plek waar we hopen dat ze in deze levensfase ook Gods aanwezigheid mag ervaren en mag genieten van mensen, natuur en andere dingen om haar heen.



Nederlands leren aan vluchtelingen

Nederland verlangt richting

“Wijs mij Uw weg Heer, wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden. Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heere te zien in het land van de levenden?”
Ps.27



Member care tijdens de conferentie



Roland speelt samen in de band met Stephen



Een nieuwe rol in onze kerk. De gemeente heeft voor en met ons gebeden



Weekendje in Oostkapelle

ECM Biennial in Kroatië

Na 5 jaar was er in de eerste week van april weer een prachtige, inspirerende, verbindende ECM-conferentie. De afgelopen keren waren deze door het coronavirus uitgesteld. Wel hadden we een digitale conferentie maar dat was heel anders dan nu. Het thema was :“Maar God...” Eén van de preken ging bijvoorbeeld over een man die in een situatie was die hij niet wilde. Hij was niet geliefd door zijn broers, hij was vals beschuldigd en moest lang wachten op een plek waar hij niet had willen/moeten zijn: Jozef. Maar God was hem niet vergeten, zoals onder andere beschreven staat in Genesis 45. Wat is het ‘Maar God’-moment in ons leven? De momenten van samenzang met meer dan 500 mensen waren geweldig, de gesprekjes tijdens de koffie en lunch, de seminars. Het Member care-team, waarvan ik (Carolien) deel uitmaak, was goed zichtbaar op de conferentie en we hebben fijne gesprekken gehad. De gebedsavond waarin we samen baden voor Europa was ook bijzonder. Een aantal werkers van het team uit Oekraïne kon ook aanwezig zijn op de conferentie en zij hebben met ons gedeeld over het afgelopen jaar, hoe zij met financiële hulp allerlei dingen konden doen; van onderdak

verlenen, kerkdiensten houden, brood uitdelen tot nieuwe huizen bouwen. Het was bijzonder om hun getuigenis te horen. De afsluitende avond was deze keer wel heel speciaal, namelijk samen lers volksdansen. Wat hebben we gelachen. Alles bij elkaar was het een fantastische week. Met Hemelvaart hadden we de burens uitgenodigd voor een BBQ, dat was gezellig lekker en leuk. We hopen dat aan het eind van de zomer nog eens te doen.

In juni gaan we naar Engeland om in een kerk, die ons al 30 jaar ondersteunt, te vertellen hoe het nu met ons gaat. Ook jou danken we hartelijk voor je interesse in ons leven, voor je trouwe gebeden en financiële ondersteuning. Dankjewel dat we ons leven met je mogen delen. Als je een keertje langs wilt komen, ben je van harte welkom.

Lieve Groetjes

Roland & Carolien

Ons nieuwe adres:
Schimmelpennincklaan 6A,
6871TV Renkum

COLOFON

ANBI

ecm
Europa Het Leven brengen

MISSIONSMITHS | Ontwikkeling en gemeentestichting in Nederland in samenwerking met ECMI | MISSIONSMITHS is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een [gift over te maken](#) op: NL02INGB0000254997, st. ECM Nederland o.v.v. fonds MISSIONSMITHS | Maatschap MISSIONSMITHS, Schimmelpennincklaan 6A, 6871TV Renkum - roland.smith@ecmi.org | ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, Nederland, 0570-637537, www.ecmnederland.nl, www.ecmi.org, ecmnederland@ecmi.org

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement



Met de burens een gezellige BBQ