

'En jij, mijn kind, wees sterk door de genade die ons deel is door onze verbondenheid met Christus Jezus.'
2 Timoteüs 2:1



Hallo lieve mensen,

Wat is er mooier dan deze nieuwsbrief beginnen met goed nieuws: David Diederick van Dijk – geboren op zondagochtend 26 januari 2014. We zijn enorm dankbaar en genieten enorm van onze zoon! Wat een verrassing om na twee meisjes een zontje te ontvangen. En wat zijn die twee meisjes trots op 'hun baby'...

Van kerst tot en met Pasen heeft Anneke verlof. De meiden vinden het heerlijk; een mama die niet naar haar werk hoeft. Via de juf en moeders op school horen we dat Lydia dit te pas en te onpas ter sprake brengt: "Carnaval? Oh... dan is mama nog steeds thuis!" En wij vinden het ook heerlijk. Het vraagt extra veel teamwork en dat werkt prima!

Nesteldrang

Januari was vooral een maand van de 'nesteldrang'. Een rustperiode waarin we veel tijd met elkaar mochten doorbrengen. Nu is alles weer in volle gang. Veel bezoeken (en niet te vergeten alle leuke post die we kregen voor de geboorte van David – dank daarvoor!), opnieuw wennen aan het ritme van een baby en alle logistieke uitdagingen die daarbij horen. Deze tijd biedt ook nieuwe mogelijkheden voor ons werk. Sinds de kraamweek eten we bijvoorbeeld stipt om vijf uur om een jonge moeder met haar zontje met ons mee te kunnen laten eten. Een gezellige maaltijd rond de tafel doet meer dan



duizend woorden. Ook het gebedswandelen in de wijk heeft een extra dimensie als we het als gezin doen, want het brengt ons op een nog meer natuurlijke wijze met mensen in contact.

De keerzijde is dat de avonden nu minder geschikt zijn voor activiteiten in ons huis, want David is vaak onrustig in de avonduren. Hierin ervaren we een stuk kwetsbaarheid en het gemis van een team om ons heen in deze wijk. Het werk is zo afhankelijk van onze energie en mogelijkheden. God geeft ons veel energie en plezier in wat we doen, daar danken we Hem veel voor. Toch blijven we uitzien naar versterking. In de vorige nieuwsbrief schreven we over Amo en Martha. Zij overwogen om ons te versterken in Maastricht, maar het werd hen steeds meer duidelijk dat hun roeping ligt in hun woonplaats Buitenpost. Ze zijn inmiddels gestart met het openen van hun huis en het starten van een geloofsgemeenschap samen met een echtpaar in hun buurt. Als je meer wilt weten: www.butterfly.nu

Ook een ander koppel heeft overwogen om naar Maastricht te komen, maar zij kozen voor missiewerk via ECM in Oost-Duitsland. Ondanks de teleurstelling voor ons, geloven we dat God het allemaal in Zijn hand heeft. Het is een oefening in geduld en vertrouwen. We werden bemoedigd door een bijbelgedeelte in Numeri. Het volgen van de wolk- en vuurkolom betekende voor het volk Israël dat ze soms wekenlang op een bepaalde plek verbleven – midden in de woestijn... Zonder team zijn voelt voor ons ook aan als een stukje stilstand, maar we houden vol en God is trouw.

Aarde bewerken

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat de training die Tjerk had opgezet voor het opbouwen van missionaire geloofsgemeenschappen (Bamboo) is opgegaan in het bredere netwerk van Nederland Zoekt. Tjerk heeft verantwoordelijkheid gekregen over het domein coaching. Dit houdt vooral in dat hij via Skype een aantal 'huddels' leidt

Maastricht verlangt diepgang

'Veel mensen die wij kennen, zijn het zicht op de Herder kwijtgeraakt. Toch zijn ze nog wel op zoek naar iets diepers, naar onvoorwaardelijke liefde en betekenis. Ze zijn dorstig naar Jezus.'

met mensen in Nederland. Huddels zijn tweewekelijkse momenten waar leiders hulpmiddelen krijgen om zelf te groeien als discipel, maar ook anderen daarin mee te nemen. Er wordt gebruikgemaakt van leervormen. Een voorbeeld van zo'n leervorm is 'de halve cirkel'. Deze leervorm gaat over de ritmes in het leven tussen rust (verblijven in Jezus, gesnoeid worden) en werken (vrucht dragen). God heeft de mens gemaakt om vruchtbaar te zijn en de aarde te bewerken, maar het leven van de mens begon met... een rustdag! De wekelijkse rustdag is vervolgens één van de Tien Geboden. In de huddels worden mensen uitgedaagd om ritmes van rust en tijd van 'verblijven in Jezus' met regelmaat (dagelijks, wekelijks en maandelijks) vorm te geven. Dat valt niet mee, daar weten we alles van, ook in ons gezinsleven. Maar omdat we geen lessen willen leren aan

anderen die we zelf niet (kunnen) toepassen, heeft het principe van 'werken vanuit rust' op dit moment sterk onze aandacht. Zo proberen we dagelijks samen tijd te nemen om te luisteren naar een korte bijbeloverdenking. Ook hebben we structureel tweewekelijks gebeds-avonden ingepland bij ons thuis, die op zaterdag worden gevolgd door een gebedswandeling door de wijk. Dit helpt ons om vaste momenten te creëren om te luisteren naar God en met Hem te praten.

Leuk om hier ook nog even te noemen: Reine, de 83-jarige Burundische mevrouw die bij ons een halfjaar in huis heeft gewoond, heeft haar plekje gevonden in een aanleunwoning in de wijk Daalhof. Echt een cadeau van God voor haar! Ze is inmiddels een drukbezette vrouw die regelmatig langskomt en anders wel een Facebook-berichtje verstuurt via haar tablet... Ze blijft zich verbazen over alle medebewoners die niets meer hebben met God en kerk, en blijft volhardend voor ze bidden. Mooi om met haar op te blijven trekken!

We eindigen deze brief met een praktische vraag. Begin mei gaat Anneke weer aan het werk. Haar

contract eindigt eind september. We overwegen verschillende opties voor kinderopvang. Eén van de opties willen we jullie onder de aandacht brengen. Mogelijk kennen jullie iemand die het leuk vindt om (een deel van) deze maanden mee te draaien in ons gezin en enkele dagdelen zorg te dragen voor onze kinderen. Het is dan tegelijk een periode van proeven aan de manier waarop we ons leven delen met de mensen in onze wijk, de gebedswandelingen en de vieringen, en om te genieten van het bourgondische leven in Maastricht. De precieze invulling en voorwaarden zijn in overleg. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend met ons contact opnemen.

Hartelijke groeten

*Tjerk, Anneke,
Lydia, Eva en David*



COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Fam. van Dijk is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of op: ING 254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "Fonds van Dijk" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - 0570-637537 ecmnederland@ecmi.org www.ecmnederland.nl

