

Laat iedereen de Heer danken, elke dag. Want onze God is een God die mensen bevrijdt
Ps 68:20,21



European Christian Mission
september 2015

Hallo lieve mensen,

De beelden van mensen uit het Midden-Oosten die naar Europa vluchten, komen dagelijks via Facebook en krant naar ons toe. In Maastricht hebben deze mensen een gezicht voor ons gekregen. In de vorige nieuwsbrief (dat was in januari, de tijd vliegt...) schreven we al iets over de contacten in het asielzoekerscentrum (azc) van Maastricht. Het afgelopen halfjaar hebben we intensief met een aantal van hen mogen optrekken. Dus dan ben je ineens aan het Arabisch volksdansen tijdens Pasen en Nijntje aan het voorlezen aan een stel twintigers, die aandachtig naar je luisteren om Nederlands te leren. En je voelt je tijdens de vieringen soms echt een buitenstaander, omdat je geen snars begrijpt van de discussies die ontstaan in het Arabisch.

Feest

De contacten met de vluchtelingen uit Syrië ervaren we als een verrijking van ons leven. Ook de kinderen gaan graag mee naar het azc. Vooral het paasfeest in april was een hoogtepunt. We hadden alle mensen uit ons netwerk uitgenodigd; inmiddels zijn dat naast de mensen in onze wijk ook allerlei families die we kennen via de school van de kinderen, en dus ook de contacten in het azc. Uiteindelijk hebben we met ongeveer vijftig mensen het paasfeest mogen vieren. Met onze God hebben we alle reden om samen feest te vieren, en dat met mensen uit allerlei culturen en bevolkingslagen, mensen met allerlei talen en achtergronden, mensen van verschillende generaties en zelfs van verschillende religies.



workshop Anneke op New Wine

Cadeau

Op de zomerconferentie van New Wine mocht Anneke tijdens een workshop vertellen over ons leven als 'families op missie'. De reden van onze missie zien we niet zozeer als het aanbieden van een cadeautje aan anderen (goed nieuws), maar als het gezamenlijk uitpakken van een cadeau (het goede leven zoals God dat heeft bedoeld). Tijdens de presentatie heeft Anneke uitgelegd hoe we volgens afgesproken ritmes leven. Dit valt het beste uit te leggen aan de hand van de vorm van een trechter.

Het bovenste, breedste deel van de trechter omvat alle dingen die we doen om mensen (beter) te leren kennen. Picknicken in het park, spelletjes doen in het azc: dat soort dingen. In de gesprekken merken we vanzelf welke mensen openheid tonen voor het Evangelie. Zij kunnen zich eenvoudig aansluiten bij activiteiten waar iets wordt gedeeld wat betrekking heeft op het geloof, bijvoorbeeld bij onze wekelijkse gezamenlijke maaltijd op zaterdagavond. We hebben dan altijd een kindermoment, om met de kinderen een waarheid over God te ontdekken. Zo leerden we van zonnebloemen dat ze naar de zon toedraaien, hebben we ons verdiept in de wijnstok en de ranken en hebben we zaadjes gestrooid op de weg, tussen de doornen, op de stenen en in vruchtbare grond. De dames gaan intussen wel hoge eisen stellen aan die momenten, dus ons creatieve brein wordt flink aangesproken...

Weer een laag naar beneden in de trechter gaat het om de activiteiten die zijn gericht op het delen van Gods Woord. Daaronder valt bij ons de viering (1 x per maand) of Bijbelmeditatie (ook 1 x per maand). Bij de viering leggen we altijd uit dat mensen in het Nieuwe Testament samenkwamen in de tempel en bij de mensen thuis. De bijeenkomst in de 'tempel' is de kerkdienst, de viering bij ons in de woonkamer geeft vorm aan het kerk-zijn in de huizen. De vieringen waren oorspronkelijk opgezet voor de mensen uit onze buurt. In een onveilige, onrustige buurt wilden we een sfeer van rust creëren om stil te kunnen zijn en de liefde en de woorden van God tot mensen te laten komen door muziek, Bijbelteksten, symbolen en kaarsen. Deze vorm blijkt veel mensen aan te spreken. Het is mooi en in onze beleving ook extra krachtig dat het

nieuwsbrief

TJERK & ANNEKE van DIJK IN NEDERLAND

Maastricht verlangt diepgang

‘Veel mensen die wij kennen, zijn het zicht op de Herder kwijtgeraakt. Toch zijn ze nog wel op zoek naar iets diepers, naar onvoorwaardelijke liefde en betekenis. Ze zijn dorstig naar Jezus.’

gezelschap de laatste tijd heel gevarieerd is, met mensen uit de wijk, mensen uit het azc en mensen die we kennen via de school van de kinderen. Het is wel een uitdaging met alle verschillende talen en culturen. We weten nu dat we niet zomaar een beeld van een kruis op de grond mogen leggen. En als je aan Syrische christenen vraagt of ze een lied willen inbrengen, wordt het uiteindelijk een lied dat ook moslims vrolijk 'mee jodelen'... Iets in de trant van volkszanger André Hazes of zo?



paasfeest



ook David danst mee

Het leuke is dat het werken via de bovenbeschreven ritmes echt werkt. Een picknick is niet pas geslaagd als je iets over God hebt gedeeld. Maar dankzij het opbouwen en investeren in relaties en door te vertellen wie je bent, kun je op een gegeven moment wel gewoon bellen: “Hé, we hebben vanavond een kerkdienst aan huis, kom je ook?” Dat is dan niet een vraag waar mensen raar van opkijken. In dit alles ontdekken we welke mensen echt een keuze maken om Jezus te volgen, daarin willen groeien en aanspreekbaar willen zijn. In hen mogen we intensief investeren.

Het leuke was dat Anneke haar leidinggevende op de universiteit over de workshop op New Wine vertelde. Ze wilde het filmpje ervan graag zien, heeft het met interesse bekeken en was oprecht enthousiast over dit leven als 'cadeaus uitpakken'. Het was echt nieuw voor haar om zo'n positief verhaal te horen over een leven met God.



bezoekje azc

Geloofsgesprek

Over filmpjes gesproken: Tjerk heeft onlangs gewerkt aan een promotiefilmpje om uit te leggen wat nou een huddel is. Je kunt het zien via de website van Nederland Zoekt (<http://nederlandzoekt.nl/coaching/>).

Het leuke was dat er net die middag een buurvrouw langskwam die het script met aandacht heeft gelezen, en dat we tijdens het figureren als mensen die deelnamen aan een huddel tot een heel mooi geloofsgesprek kwamen. Dat zijn weer van die interessante bijkomstigheden.

We staan nu weer aan de start van een nieuw seizoen. De organisatie Nederland Zoekt gaat vanaf nu op regionaal niveau leergemeenschappen aanbieden. In de regio Arnhem beginnen binnenkort 17 teams uit 8 kerken (!) aan een tweejarig traject om te groeien in een cultuur van missie en discipelschap. Tjerk mag daar ook bij betrokken zijn door de leiders te coachen in de vorm van de huddels.

Bedankt dat we dit weer mochten delen en voor alle betrokkenheid die we uit brede kring ervaren.

We wensen jullie de zegen van God toe!

*Tjerk, Anneke,
Lydia, Eva en David*

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Fam. van Dijk is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of op: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "Fonds van Dijk" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - 0570-637537 ecmnederland@ecmi.org www.ecmnederland.nl



ecm

het Evangelie voor Europa

