

“Maar we vertrouwen op de zegen, op Gods hand op onze schouder.”



Beste familie en vrienden,

Dank voor je gebed, belangstelling en financiële ondersteuning tijdens het afgelopen jaar. Jezus volgen kunnen we niet alleen. We zijn dankbaar dat je hier ons bij helpt. Het is heerlijk om te mogen delen met jullie. Dingen van de afgelopen maanden en ook dromen en plannen voor de komende maanden. We voelen ons gezegend door jullie gebed en belangstelling.

Afscheid nemen en familiebezoek

We hebben Gods liefde en kracht ervaren tijdens het ziekbed van pa Smith. Rolands vader is op 3 november overleden. Tijdens de laatste weken heeft hij zijn hart aan Jezus gegeven. Het was bijzonder voor ons om tijdens de laatste weken met pa te mogen bidden. Het bijzondere was dat pa Bijbelteksten die hij vroeger had geleerd maar niet had geaccepteerd, nog uit zijn hoofd wist te citeren. Zo citeerde hij onder andere Johannes 3:16. Nu kreeg het de volle betekenis dat ook God hem lief had en voor hem Jezus had laten kruisigen.

Van 26 november tot 4 januari is ma bij ons geweest. Een nieuw begin voor haar. Ze is dankbaar voor het leven van Percy en ze is blij dat ze hem weer zal zien. Samen zullen we ontdekken hoe het verder voor haar zal gaan. Misschien komt zij in de nabije toekomst bij ons wonen. Vanaf 12 januari is zij echter alleen in haar huis in Bishops Stortford. We zijn benieuwd hoe het zal gaan.

Heather, de zus van Roland, heeft ons bezocht. Zij was nog niet eerder hier geweest maar met het opzoeken van ma



Mum en dad Smith

Smith kreeg ze ons erbij. Het is genieten dat na jarenlang van weinig contact de relatie nu weer groeit.

Terugblik op decemberactiviteiten

De maand december heeft ons veel vreugde gegeven. Onze baptistengemeente Maastricht was opnieuw betrokken met een actie van “Serve the City.” Serve the city heeft als doel om mensen binnen een stad bij elkaar te brengen en elkaar te dienen. (stcmaastricht.nl/en/about-stc/) We hebben samen met vrijwilligers uit verschillende kerken en uit de stad klusjes gedaan voor mensen uit de wijk waar ons kerkgebouw staat. 's Avonds hebben we samen met asielzoekers gegeten. Er waren zo'n 130 mensen aanwezig. Iedereen had eten meegenomen. Verschillende keren heb ik met een groepje dames kunnen praten over hun kort resp. langer verblijf in Nederland. Een andere mevrouw sprak al wat Nederlands. De groep vrijwilligers die dit samen zijn had georganiseerd, had ook voor elk kind een cadeau. Roland mocht die uitdelen en Rhiannon heeft een paar momenten op de harp gespeeld.

Met de vrouwenbijbelstudiegroep hebben we een ochtend besteed aan het maken van kerstkaarten voor gevangenen en daklozen. Heerlijk creatief en geweldig dat we deel mochten nemen aan een moment van bemoediging.

Ook tijdens de wandeling met onze hond Laddie werd ik bemoedigd. Een vrouw met wie ik in gesprek raakte vertelde dat zij met kerst ook naar de mis zou gaan. Na wat heen en weer gepraat, vertelde ik haar over “Vaders Liefdesbrief.” Ze ging die opzoeken op het internet als ze thuis kwam. Dit moedigde mij weer aan om een uitgeprinte versie in mijn zak te hebben zodat ik een volgende keer voorbereid ben.

Op kerstavond hebben we bij zo'n 20 mensen uit de buurt zelfgemaakte kerstkoekjes rondgebracht. Heel veel leuke reacties.

Roland en Rhiannon waren allebei betrokken bij de dienst op kerstavond. Rolands talent voor wat betreft het schrijven van muziek kwam ook deze keer weer goed uit de verf. Veel mensen genoten hiervan in deze dienst. Zo'n acht tot tien mensen vanuit de wijk waren die avond aanwezig. We hopen dat ze nog eens komen en bovenal dat zij de Heer Jezus zullen leren kennen



Even een wandelingetje maken voor het kerstdiner



Wandelingen met Laddie



Koffie met moeders van Rhiannons school



Rhiannon en Mum samen op de harp



Samen eten met de vluchtelingen

In november en december was Roland ook betrokken met de leiders van ECM in vergaderingen en het bespreken van de plannen en ideeën voor Europa.

Waar kijken we naar uit in dit komende jaar?

We zien uit naar nieuwe mensen. Mensen die we al lang kennen maar die hopelijk door Gods liefde aangeraakt zullen worden en een nieuw leven zullen beginnen met Hem. Bid voor onze naaste burens, de personen die we vaak ontmoeten tijdens onze wandelingen met Laddie en de dames die ik ontmoet bij de koffie ochtenden van de school

Op 22 en 23 januari zullen we een gebedsweekend houden met ECM werkers uit België en Maastricht. We zullen met elkaar delen en bidden.

We verwachten Aubrey, een Nederlands-Amerikaanse vrouw van 22, die twee weken bij ons zal zijn en met ons zal samenwerken. Bid dat zij in deze 2 weken God zal ervaren en dat haar licht ook hier in Maastricht zal schijnen. Ze is van 12 tot 22 januari bij ons.

Op 11 januari begint de tweeweekelijkse vrouwenbijbelstudie weer. Het is elke keer zo'n mooie tijd. Nu leren we vanuit en door de psalmen God kennen.

Leonie bereid zich voor op haar eindexamen en is bezig met het kiezen van een studie.

Rhiannon zal haar cito toets doen en een keuze maken naar welke middelbare school zij wil gaan.



Vrouwen bijbelstudie groep aan de slag met kaarten maken

Stephen en Maarten zullen hun bachelor studies afronden en zij gaan kijken welke masteropleiding bij hun past.

Veel nieuwe dingen liggen in het vooruitzicht. Tijdens de laatste maanden zijn we gaan nadenken over een nieuwe woonplaats. Omdat de kans groot is dat ma Smith bij ons komt wonen, zullen we moeten gaan uitkijken naar een ander huis. Omdat we gaan nadenken over een ander huis willen we ook nadenken of een andere woonplaats, meer in het midden van het land, de volgende plek zal zijn waar we mogen gaan werken voor God en Zijn koninkrijk. We willen je vragen om mee te bidden voor dit proces; van ontdekken wat God hierin tegen ons zegt. Welke opdracht geeft Hij ons voor de komende jaren? Hoe kunnen we onze ouders bijstaan in hun ouderdom? Hoe dienen we God in Zijn gemeente en hoe we daarin als gezin God zullen eren. Er zijn nog veel vragen waarop we antwoord zoeken. Maar we vertrouwen op de zegen, op Gods hand op onze schouder.

Bid dat we daarin vertrouwen en geloven. En mag dat ook waar zijn voor jou!

Hartelijke groetjes,

*Roland, Carolien,
Stephen, Maarten,
Leonie en Rhiannon*

COLOFON

MISSIONSMITHS | Ontwikkeling en gemeentestichting in Zuid-Limburg in samenwerking met ECMI |

MISSIONSMITHS is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een [gift over te maken](#) op: NL02INGB0000254997, st. ECM

Nederland o.v.v. fonds
MISSIONSMITHS | Maatschap
MISSIONSMITHS, Ellecuygaard 22,
6227 EA MAASTRICHT,
0433110153,

rolandandcarolien@msn.com | ECM-
Nederland, Postbus 861, 7400 AW
Deventer, Nederland, 0570-637537,
www.ecm nederland.nl, www.ecmi.org,
ecm nederland@ecmi.org

ecm
het Evangelie voor Europa

ANBI
Afgelassen bij Belgische instantie