

*Nous sommes ouvriers avec Dieu
... Gods medewerkers zijn wij ...*

1 Cor. 3:9



'Hallo, ik kom even kennismaken met m'n nieuwe buurvrouw. Wat een prachtige hond heb je, die kom ik stelen, en ik zal er goed voor zorgen! Kijk, daar bij dat kruisje onder de kersenboom ligt die van mij begraven. Hoe is 't mogelijk dat je zo veel energie hebt, de tuin hier zo mooi maakt? Ik heb geen enkele kracht meer, heb alles verloren en zie geen licht meer aan 't einde van de tunnel. Ik begrijp niet dat meerdere christenen m'n pad kruisen, daar is vast een reden voor. Omdat God mij op 't oog heeft? Nee, God hoort mij niet!'

Enkele gesprekken later gooide hij de occulte zaken en geschriften in de kachel en konden we bidden. Een week later in een gesprek met Michel (oudste van de gemeente Le Sarment) sprak hij uit zijn leven aan Christus te willen overgeven. Intussen heeft hij zich weer wat teruggetrokken en zegt zelf uit zijn problemen te willen komen. Zoals zo vaak als iemand het licht van Jezus begint te zien, versterkt het duister z'n aanvallen. Maar God is trouw.

Lieve allen,

Het is alweer een tijdje geleden dat ik een nieuwsbrief heb geschreven. Intussen ben ik verhuisd naar een huis dat veel geschikter is voor het ontmoeten van mensen en groepen: ruim, veel lichter en rustiger. Mét een tuin en wat uitzicht. Na anderhalf jaar zoeken, ben ik heel erg dankbaar dat deze mogelijkheid zich aandiende en stukje bij beetje verover ik met veel plezier terrein op de zware kleigrond van de wijngaard. Ondertussen heb ik de eerste sla, aardbeien en radijsjes al geoogst.

Contacten

Er zijn veel contacten en ze zijn steeds weer anders. Met meerdere burens kan ik spreken over het Evangelie, maar eenvoudig is het niet. Velen zijn in contact met magnetiseurs of magnetiseren zelf. We hebben respectvol contact en soms vragen ze me om hulp of gebed of laten ze me zien hoeveel pijn in hun binnenste zit. Toch laten ze wat ik 'het duister' noem niet zomaar los. Anderen mediteren en vragen me om uit te leggen of

ik diezelfde rust in mijn gebed ervaar, waarop ik kan vertellen hoe mijn relatie met God is, dat ik Hem alles voorleg en op Zijn antwoord wacht, Hem vertrouwen.

Huisgroep

Meerdere mensen hebben zich bij de huisgroep aangesloten, waaronder drie jonge mannen en wat geïnteresseerden. De nieuwe mensen met hun verschillende achtergronden – katholiek, boeddhistisch, soms 'ongelovig' maar aangetrokken door onze muziek – brengen veel zaken mee die 'beladen' zijn. Het blijft een uitdaging om de avonden goed te leiden, gelukkig word ik gesteund door Michel als oudste en door de gebeden. Ik zie dat mensen worden opgebouwd door ons samenzijn, door het delen van thema's en maaltijden en ook door het individueel met hen op te trekken. We zien ook dat God gebeden verhoort!

Le Sarment

Dankbaar ben ik ook voor de ontmoetingen binnen de gemeente. Ze zijn steeds weer opbouwend en levendig. Het zijn warme en eerlijke contacten; eenvoudig en zo rijk om al lerend te leven wat God ons in overvloed schenkt.

Binnen onze kleine gemeente maak ik deel uit van het "équipe élargie", het meer uitgebreide team dat verantwoordelijk is voor kinder- en jongerenwerk, huisgroepen en oudste(n). We zitten allen op redelijk 'solitaire' posten, dus het is belangrijk en goed om elkaar te versterken, te delen en te bidden voor elkaar.



Mijn nieuwe huis en de groentetuin

nieuwsbrief

European Christian Mission
juni 2015

ANKE VAN DER SLUJS INFRANKRIJK

Frankrijk verlangt liefde

‘Zo weinig mensen in deze streek kennen God. Ik hoop dat ze God zullen leren kennen. Niet alleen voor het eeuwige leven, maar ook om vandaag met Hem te kunnen leven.’



Maaltijd met mijn huisgroep



maaltijd met de gemeente



Dienst in 't nieuwe huis



Aumôniers bijeenkomst



Amandel-bloesem

Van de thuisfrontcommissie

Wij zijn als thuisfrontcommissie erg dankbaar dat Anke nu een nieuw onderkomen heeft gevonden, zodat zij rustig kan wonen. Dat zal ook haar bediening ten goede komen. God heeft voorzien. Mooi ook dat ze in haar nieuwe omgeving al weer veel contacten heeft opgedaan. Anke is echt iemand die één op één werkt; God gebruikt haar vooral in de persoonlijke contacten. Dat is niet zo meetbaar, maar wel geheel in lijn met onze God, die ieder persoonlijk op het oog heeft. We zijn ook dankbaar voor het werk dat Anke mag doen in

de huisgroep. Een nieuw werkveld, waarvoor God haar wil inzetten. We hopen en bidden dan ook dat u de komende tijd weer met milde hand wilt geven, maar bovenal dat u wilt blijven bidden voor dit prachtige, persoonlijke werk in een streek waar zoveel donkerheid is en waar de kerk nóg meer in de marge van de samenleving staat dan in ons land. Wij danken u wederom hartelijk voor de steun die u Anke, in welke vorm dan ook, heeft gegeven in de afgelopen periode.

Jan Otte, Hans Bonda en Janny Kops

Kinderwerk

Zoals eerder gezegd, mag ik meewerken in het kinderwerk. Voor mij nieuw en verrassend. Ik geniet ervan als ik de kinderen onderwijs mag geven, ze kan laten nadenken en op hun niveau bespreekbaar kan maken hoe ze een les van 'het Koninkrijk' kunnen toepassen. Het is zo verrassend met hen op te trekken! Een uitdaging is het om hen meer in de diensten te betrekken. Kortgeleden mochten ze tekeningen maken voor God en deze laten zien aan de gemeente en uitleggen wat zij getekend hadden. 'Worden als een kind' komt dan dichterbij.

Aumônerie

Goed nieuws! Het licht staat op groen, de ziekenhuisdirectie en de rooms-katholieke aalmoezenier staan er nu positief tegenover om protestants bezoekwerk de ruimte te geven. Formaliteiten vragen veel tijd, maar de deur staat open om voorzichtig dit nieuwe terrein te betreden. We bidden dat we tot zegen zullen zijn voor velen die nooit bezoek ontvangen en nooit hun verhaal kunnen vertellen.

Nederland

Begin juli hoop ik DV twee weken in Nederland te zijn en velen van jullie weer te kunnen ontmoeten. Dinsdagavond 7 juli is er een ontmoeting- en infoavond in de Pijler gepland. Van harte welkom! Ik kijk naar jullie uit.

Met hartelijke groet,
SHALOM aan allen

Anke

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Anke van der Sluijs is financieel afhankelijk van giften. Je kunt haar steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven naar IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds van der Sluijs" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland 0570-637537 ecmnederland@ecmi.org (ook voor aanvraag nieuwsbrief) www.ecmnederland.nl

Anke van der Sluijs - 1 Avenue de St. Lizier - 09200 St. Girons 00 33 581 157361

