

'U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed'
Psalm 65: 12



Lieve vrienden en familie,

Allereerst wensen we jullie nog een goed en gezegend 2014 toe! Een jaar waarin we weer mogen leven, groeien, geven, bloeien voor onze Heer. Hem komt de lof toe! We bidden jullie toe dat Psalm 65 waarheid mag zijn in jullie leven.

Het afgelopen jaar hebben we duidelijk gezien dat God goede gaven gaf. In ons persoonlijke leven, bijvoorbeeld door herstel van kracht en energie en door genezing van doofheid. Maar ook in ons werk. Over de overvloed die we van God mochten ontvangen, hebben we in onze vorige nieuwsbrief verteld. In deze nieuwsbrief vertellen we wat meer over de laatste maand van het vorige jaar.

December...

Een gezellige maand voor zoveel mensen! Sinterklaas, kerst, familie, vrienden, cadeautjes, lekker eten; een maand waar veel mensen al lang van tevoren naartoe leven. Maar voor vele anderen een hele moeilijke maand. Iedereen om hen heen heeft het gezellig, maar zij hebben niemand om mee samen te zijn. Geld om cadeautjes te kopen is er niet. Extra lekker eten is niet haalbaar; een belegde boterham is al luxe. We horen van mensen die zich preventief laten opnemen, omdat ze vooraf al weten dat ze het in de maand december niet gaan redden. We horen dat mensen echt een hekel hebben aan deze maand, omdat ze dan extra goed voelen dat ze aan de rand van de maatschappij bungelen.



gezellige drukte op tweede kerstdag

Hebben deze mensen bij De Ontmoeting echt een plek waar ze welkom zijn, waar ze gezelschap en hulp mogen vinden en waar ze volop mogen meedoen? Kunnen deze mensen echt bij ons terecht?

Thuis

We zijn dankbaar dat we kunnen zeggen dat we er voor deze mensen konden zijn. Dat we ze een thuis konden bieden, dat we een fijne tijd met elkaar mochten hebben en dat we ze, samen met een heleboel fijne vrijwilligers, echt konden helpen.

Sinterklaas

Op 5 december bij de Open Maaltijd, hebben we met elkaar Sinterklaas gevierd. Tot ieders verrassing kwam de goede Sint zelf ook nog langs en hij had voor iedereen een lekkernij met een gedichtje meegenomen. Daarna kwam de cadeautjeszak op tafel en hebben we met elkaar een enorm gezellige avond gehad.

Kerstpakketten

We mochten namens de gezamenlijke kerken van Deventer een flink aantal kerstpakketten uitdelen. Het waren mooie pakketten! Geen flauwe snuisterijtjes, maar basisbehoeften: maaltijden, mandarijnen en dergelijke. Wat waren de mensen hier blij mee, wat waren ze ermee geholpen!

Gourmetten

Op tweede kerstdag konden we vanaf half vier 's middags een mooi programma aanbieden. Na een kop koffie met wat lekkers (u weet inmiddels hoe dat gaat in De Ontmoeting) gingen we met elkaar in de kelder naar 'The Nativity Story' kijken, een prachtige verfilming van het kerstverhaal. Terwijl de gasten beneden zaten, konden wij boven de tafels dekken voor het gourmetten. We hadden dankzij de sponsoring van de diaconie van onze kerk de mogelijkheid om een echte cateraar in te schakelen. Die bracht alles wat we nodig hadden: eten, borden, bestek, pannen, brandertjes. En geen afwas: na afloop konden we alles in bakken doen en aan de cateraar meegeven. Luxe hoor! En mooi om te zien hoe goed en gezellig iedereen het met elkaar had!

Deventer verlangt naar thuis

Het is ons verlangen dat de mensen in Deventer mogen leren dat ze een thuis hebben bij onze Vader!



voor iedereen een kadootje van Sinterklaas



Sinterklaasfeest



gourmetten op tweede kerstdag

Twee mannen

Twee van onze gasten hadden het moeilijk, die tweede kerstdag. De één had de dag ervoor een verkeerde dosis medicijnen gehad, de ander had een zwaar gevecht te voeren met zijn verslaving aan alcohol. Allebei onrustig, prikkelbaar en ontmoedigd. Maar God was erbij en zag wat ze nodig hadden. Jacqueline mocht met één van hen bidden en wat kwam er veel bij hem naar boven! Zelf trad hij ook echt met God in contact en hij stortte zijn hart voor Hem uit.

De ander trok zich even terug op een stoel in de hoek en vertelde de nodige dingen. Met een kwinkslag er tussendoor kwam hij weer tot rust.

Aan het einde van de avond gingen beiden naar huis met rust in hun hoofd en vrede in hun hart. Een avond niet dronken geweest, een avond niet doorgedraaid.

Wat een zegen dat we deze mannen zo mochten helpen!

Januari...

Inmiddels zitten we alweer volop in 2014. We zien het nieuwe jaar voor ons liggen met een flink aantal plannen: nieuwe cursussen, nieuwe activiteiten, verdere ontwikkeling en verdere professionalisering. Ook een jaar met een flink aantal vragen:

- Kunnen we op onze huidige plek blijven?
- Kunnen we de activiteiten volhouden qua tijd, gezin, energie?
- Hoe zal onze band met de verschillende kerken in Deventer zich ontwikkelen?
- Kunnen we voldoende financiële groei vinden om het werk te blijven doen?
- Kunnen we ons werk fulltime gaan doen?

Maar we zien het jaar ook voor ons liggen met een grote zekerheid: als we in Gods voetsporen blijven lopen dan zijn we op de plek waar het druipt van overvloed!

Dank aan God dat we die zekerheid mogen hebben!

Hartelijke groet,

Albert-Jan en Jacqueline

Namens het thuisfrontteam

Zoals u in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, kunnen Albert-Jan en Jacqueline terugkijken op een zeer gezegend 2013. Zij mochten als Gods instrumenten aan de slag in Deventer en veel goede dingen doen. Maar ze zouden zo graag nóg meer doen!

Het is hun verlangen om zich allebei fulltime in te zetten voor Gods werk in Deventer. Helaas is dat financieel nog niet mogelijk: er komt via structurele giften **slechts 40 procent** binnen van wat hiervoor nodig is. Ze komen op dit moment dus tekort en moeten erg zuinig leven.

Wij, als thuisfrontteam, mochten het afgelopen jaar met Albert-Jan en Jacqueline meelevens en genieten van hun enthousiasme voor het werk van God. En ze hebben nog zo veel meer ideeën en plannen! Daarom vragen we u het volgende:

Wilt u dat het werk van Albert-Jan en Jacqueline doorgaat? Zou u er dan over na willen denken om hen structureel te gaan ondersteunen?

In het grijze vak hieronder leest u hoe uw gift bij Albert-Jan en Jacqueline terecht komt. Alvast bedankt!

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel het evangelie te verspreiden in Europa. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ECM | Albert-Jan en Jacqueline Cloo willen zich fulltime in gaan zetten in de stad Deventer. Ze zijn hiervoor financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken op: ING 254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland o.v.v. 'fonds Cloo', of een machtiging afgeven via www.ecm-nederland.nl/

ecm-nederland@ecmi.org
www.ecm-nederland.nl



ecm

het Evangelie voor Europa



ANBI
Aanpak Niet-Bescheiden Marketing