

*Vous êtes la lumière du monde
U bent het licht van de wereld*

Matt. 5: 14



European Christian Mission
december 2014

Bonjour lieve allen,

Hij die het Licht van deze wereld is, zegt tegen Zijn leerlingen: "Jullie zijn het licht van de wereld; bedek dat licht niet – zodat het zichtbaar is voor allen. Laat jullie licht zo schijnen voor de mensen, dat zij jullie goede werken zien en jullie Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Wat een opdracht, wat een verantwoordelijkheid! Dankbaar te weten dat Hij het is die door ons heen schijnt – en dat we steeds weer mogen drinken uit Zijn bron !

Couiza – Hoge Vallei

Ik woon nu een jaar in de Hoge Vallei van Aude waarvan een half jaar in Couiza. Midden in deze prachtige streek wonen heeft z'n moeilijke en mooie kanten. Vaak is het een avontuur om de juiste weg en houding te vinden in allerlei onverwachte situaties. Veel mensen zijn op zoek naar de waarde en het doel van hun leven, met als kompas hun verlangens. Met als gevolg dat ze proeven van allerlei dranken – en een mix maken die bij hen past. "Alle wegen leiden naar God" is vaak de theorie, zoals vele wegen naar de top van een berg leiden. In de optiek van velen is Jezus hierin één van de grote Meesters, echter niet de Zoon van God, Redder van de wereld en de weg naar de Vader. Om Zijn licht voor deze vele zoekers te laten schijnen, kan ik niet anders dan afhankelijk van Hem zijn, om in elke situatie weer nieuwe bruggen te bouwen.

Het huis waarin ik woon is zeer gehorig, de buurvrouw kan elk hier gesproken woord verstaan. Ik ga ervan uit dat dit een 'doorgangshuis' is, zolang het nodig is. God voorziet steeds!

De predikant en oudsten van le Sarment hebben gebeden in Jezus' naam dat occulte belasting vanuit het verleden verdwijnt en het huis 'schoon' is voor Jezus. Sindsdien zijn allerlei rare verschijnselen gestopt. Verschijnselen, die vaak voorkomen in deze

streek, in vele huizen en die mensen in een angstgreep houden of onverschillig maken. Allerlei new age- en occulte praktijken zijn hier normaal, ook bij de artsen en in de ziekenhuizen. Armoede, werkeloosheid, eenzaamheid zijn ook niet onbekend in deze regio.

Ik luister veel naar verschillende mensen en hun verhalen en weet vaak niet beter te doen dan voor hen te bidden tot de hemelse Vader – voor bevrijding en Zijn licht en liefde voor hen. En door er ook in praktische zin voor hen te zijn: door met hen op pad te gaan. Soms eenvoudig door boodschappen te doen met een weduwe die geen vervoer heeft of wat eten te halen voor en 't gesprek aan te gaan met een zwerver of bedelaar; vaak ook door bezoeken, die meestal warm worden ontvangen. Ja, ik deel mijn huis en vele maaltijden, een stukje van ons leven en hart onderweg.

Weeralarm

Jullie hebben vast gehoord van de overstromingen in het zuiden van Frankrijk en het weeralarm. Recent was het ook in Aude 'code rood'. Het riviertje achter mijn huis steeg in zo'n twaalf uur tijd vier meter. Gendarmes gingen van deur tot deur met instructies en noodplannen voor als het water nog hoger zou komen. Alle respect ! In ons straatje – en verder – hielpen we elkaar en hielden we contact, vooral met de ouderen. We hebben een gebedsoproep gedaan, velen hebben meegebeden, DANK aan God en jullie !! Vlak voor 't water de huizen binnen zou komen, is 't gaan zakken.

Le Sarment

De gemeente 'le Sarment' staat achter mij met bemoediging, gebed en zo nodig advies. Wat ik met deze kleine groep christenen kan delen en leren is zo essentieel; tegenover de vele kilometers die ik af leg, staat de rijke beloning van die ontmoetingen! Dit geeft me kracht en vreugde in m'n uitreiken.

Huisgroep in de Hoge Vallei

Intussen ben ik verantwoordelijk voor deze groep: zo'n tien tot twaalf christenen en zoekers. De verschillen in achtergrond, karakters en kennis binnen deze groep zijn groot; echt iedere ontmoeting is een uitdaging. Toch groeit door onze ontmoetingen en botsingen iets moois, een gezamenlijk zoeken naar wat God bedoelt voor ons leven, herstel, betrokkenheid.



uitzicht uit m'n huis - 'Chateau de Couiza'

nieuwsbrief

ANKE VAN DER SLUJS IN FRANKRIJK

Frankrijk verlangt liefde

‘Zo weinig mensen in deze streek kennen God. Ik hoop dat ze God zullen leren kennen. Niet alleen voor het eeuwige leven, maar ook om vandaag met Hem te kunnen leven.’



Herenking 100 jaar WO I



Huisgroep Hoge Vallei



Kids brengen hun zorgen bij Jezus



kindergroep 'trompetten van Jericho'



vriendinnen !

Kinderwerk

Met z'n drieën zoeken we naar een invulling voor wat betreft geestelijke onderbouw inclusief creatieve vormen voor een groep kids tussen de drie en dertien jaar. Gaandeweg krijgt dit meer vorm. Het zijn rijke en interactieve momenten, waarbij ze vaak iets vertellen van wat moeilijk en wat mooi is in hun dagelijks leven – en we spreken over hoe ze op God kunnen vertrouwen.

Aumôniers

Onze commissie die doende is om bezoek aan zieken en bejaarden op te zetten, heeft een half jaar stilgestaan wegens ziekte en ernstige tegenslagen binnen het team. Gelukkig konden we recent weer bij elkaar komen voor een vervolg. Hopelijk hebben we binnenkort een positief gesprek met de directie van een groot ziekenhuis tussen Pamiers en Foix, waar we willen beginnen. In Nederland is zoiets onvoorstelbaar, maar in heel Ariège en in Aude is in geen enkel zieken- of bejaardenhuis een protestants pastoraal werker, terwijl de vraag groot is ...

Van de thuisfrontcommissie

Het jaar loopt al weer ten einde. Een bewogen jaar voor Anke: twee maal verhuizen, een nieuw werkveld, een nieuwe gemeente... Voor ons als thuisfrontcommissie is het mooi en bemoedigend om te zien hoe Anke te midden van al deze veranderingen zeker de nodige worstelingen meemaakt op allerlei terrein, maar daarin per dag haar weg zoekt samen met God en haar vertrouwen op Hem stelt. Dat geeft ons vertrouwen dat ook de uitslag van de evaluatie over het vervolg van Anke's missie in Gods plan zal passen, hoe die ook uitvalt. Hij weet wat goed is voor de groei van Zijn Koninkrijk, ook in de hoge vallei van Aude.

Ook wij willen u hartelijk danken voor uw trouwe steun in het afgelopen jaar. Moge God u zegenen, ook in het jaar dat voor ons ligt. Hartelijke groet,

Jan Otte, Bert Visser en Janny Kops

Evaluatie ECM / Pijler

De evaluatie van de afgelopen drie jaar uitzending – inclusief de tussentijdse verschuiving van St. Girons naar deze regio – moet nog afgerond worden. De afgelegde etappes zijn positief. Het wachten is nu op ECM en de Raad van de Pijler hoe de verlenging vorm zal gaan krijgen.

Grote dank aan iedereen voor alle gebeden, het meeleven, de steun, het mee op de bres staan waar dat nodig is – dit is zo kostbaar! Hoewel ik in deze beschadigde wereld op een plek woon en werk waar weinig andere christenen zijn, merk ik dagelijks dat God verhoort en voorziet, Zijn licht schijnt nog altijd in de duisternis!!

Dat Zijn Licht door ons allen heen zal schijnen, in deze tijd waarin we Zijn geboorte vieren – en voor altijd, is mijn bede voor allen.

Met hartelijke groet,
SHALOM aan allen

Anke

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Anke van der Sluijs is financieel afhankelijk van giften. Je kunt haar steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven naar IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds van der Sluijs" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer – Nederland 0570-637537 ecmnederland@ecmi.org (ook voor aanvraag nieuwsbrief) www.ecmnederland.nl

Anke van der Sluijs - 1 Avenue de St. Lizier - 09200 St. Girons 00 33 581 157361

