

De Heer zei tegen Abram:
“Trek weg uit je land, verlaat je
familie, verlaat ook je naaste
verwanten, en ga naar het land dat
ik je zal geven.”
Genesis 12:1



European Christian Mission
september 2015

Nieuwsbrief
WOUTER & van der TOORREN
MAAIKE

Beste mede zendingswerkers

Ruim een jaar geleden verhuisden we van Nederland naar Portugal om mee te werken aan de verspreiding van het Evangelie. Om samen met jonggelovigen op te trekken en hen te bemoedigen dagelijks een discipel van Jezus te zijn. Om samen met hen te ontdekken hoe je keuzes in het leven maakt als je samen met Christus leeft. Om de boodschap van de liefde van God en – doordat Jezus Christus de straf gedragen heeft – de vergeving van zonden aan andere mensen te vertellen. Voor christenen hier is het al een getuigenis op zich dat wij in Nederland baan, huis en – nog belangrijker – familie hebben achtergelaten om hier een nieuw bestaan op te bouwen en voor God voltijds te werken en beschikbaar te zijn.

Taal

Een enkel woordje Portugees spraken we toen; nu kunnen we al gesprekken voeren; veel verder dan “hallo, dag” en “hoe gaat het”. Zo gebruiken we allang geen vertaling meer tijdens de kerkbijeenkomsten en gebruiken we alleen Engels als we bepaalde woorden niet weten. Niet dat dit altijd helpt. Zul je net zien dat degene met wie je praat óf geen Engels spreekt óf het Engelse woord niet kent. Dan moet je dus op een andere manier uitleggen wat je bedoelt. Bij de kinderen gaat dat veel natuurlijker. Jolijn en Noraly redden zich prima in het Portugees. Hun woordenschat is nog niet zo heel groot, maar dat groeit met de dag. Ze zijn zelfs een hele week op kamp geweest in het Portugees, en hadden het ontzettend naar hun zin!

Uitbreiding taken

We zijn nu steeds meer bezig met werkzaamheden en verantwoordelijkheden binnen onze missie. Zo is Maaïke bezig om samen met de leiding het kinderwerk meer structuur te geven. Eens in de maand organiseert onze ochtendkerk namelijk een middag voor de kleintjes, met spelletjes, een

Bijbelverhaal en liedjes. Momenteel komt het niet echt van de grond, omdat er simpelweg te weinig mensen zijn. Animo is er echter genoeg. De kinderen in de buurt zijn nieuwsgierig en komen met papa of mama mee. We hopen zo ook in contact te komen met de ouders (overigens toch vaak wel de moeders). Daarnaast hebben we veel contact met de jongeren en jongvolwassenen in deze kerk. Ze hebben allerlei vragen over geloof en het leven. Samen met het voorgangers-echtpaar gaan we komend jaar met deze groepen werken. Sommigen zijn de enige christen in hun omgeving of familie. Anderen hebben nog geen keuze voor Jezus gemaakt en komen voor de gezelligheid mee.

In de andere gemeentestichtingsproject komen de mensen ook avonds bij elkaar in een huisgroep voor gezellige en serieuze gesprekken. Na de zomerstop gaan we ook hierin meedraaien. Dit werk beperkt zich niet tot de uren van de bijeenkomsten. Sommigen willen graag persoonlijk doorpraten op een ander tijdstip. Maaïke is al een paar keer wat wezen drinken met twee vrouwen en Wouter probeert tijdens repetities met wat jongens hechter contact te krijgen. Een andere jonge vrouw komt af en toe bij ons lunchen. Ook zijn er activiteiten zoals, Atleten in Christus, waar de Heere een plek krijgt in de trainingen. Samen bidden en delen wat je meegemaakt hebt. Zo is bijvoorbeeld Eder geïnteresseerd geraakt om een discipelschapskursus te doen. Sindsdien komt hij ook naar andere activiteiten van de gemeentestichting en komt zijn vriendin ook mee. Ze was eerst wat terughoudend, maar ze komen nu samen en je ziet ze langzaam aan veranderen. Helaas kunnen we u in de nieuwsbrieven lang niet alles vertellen van wat we meemaken. Op onze website (toorren.net) proberen waar mogelijk meer met u te delen.

In beide gemeentes waarin we actief zijn, is Wouter bezig met muzikale aanbidding. Samen met Portugese en Braziliaanse broeders en zusters zit hij in twee werkgroepen om structuur te geven aan deze bediening in deze gemeentes. Ook zijn ze bezig een programma op te zetten om jongeren te begeleiden in deze bediening, zowel op het praktische vlak als het geestelijke. Naast dit alles blijven we een paar uur per week werken aan ons Portugees. Na één jaar studie spreek je een taal nog niet vloeiend! Maaïke geeft 's middags nog thuis Nederlands onderwijs, zodat de kinderen ook daarmee bij blijven.



Deel van de jongerengroep

Portugal

verlangt gerechtigheid

Wij willen jonggelovigen in Portugal toerusten om discipelen van Jezus Christus te zijn.

Dagelijks leven

Jolijn, Noraly en Boaz hebben het dit afgelopen jaar fantastisch gedaan. We zijn supertrots op ze. Ze zijn naar een Portugese school gegaan, hebben de taal in de praktijk geleerd én hebben zich natuurlijk de benodigde lesstof eigengemaakt. Naast het Portugees hebben ze ook flink wat Engels opgepikt. Ook moesten ze hun vriendinnetjes in Nederland achterlaten en hier nieuwe vriendschappen maken. Dat alles was niet altijd even gemakkelijk voor ze en zijn er wel eens traantjes gevloeid. De Heer heeft ons een huis met een tuin gegeven. Daardoor komen er weleens kinderen spelen. Dat vinden deze kinderen prachtig, want zelf



Alta Cristã nieuwe huisgroep



Samenkomst Alta Cristã



Samen optrekken met jonggelovigen



Jolijn en Noraly op hun Portugese school

wonen ze vaak in een appartement. Jammer genoeg spelen kinderen niet zo vaak bij elkaar thuis. Althans, dat is onze ervaring tot nu toe. Dit komt misschien ook nog door de taal- en cultuurbarrière. Maar samen met God zijn we hier als gezin goed doorheen gekomen.

We wonen niet al te ver van het strand. Af en toe, zoeken we daar ontspanning. Jolijn en Noraly hebben van hun spaar- en verjaardagsgeld (en een beetje geholpen door ons) een bodyboard gekocht. Zo kunnen ze even lekker afkoelen in het water en alle spanningen van zich laten afglijden. Boaz geniet ook van het strand; hij ziet een lekkere, ontzettend grote zandbak!

Ondersteuning

Net nu we behoorlijk op stoom zijn om ons leven hier te leven, getuige te zijn en volop actief te zijn binnen de missie, blijken de noodzakelijke inkomsten door giften niet genoeg te zijn. In het eerste jaar hebben we extra ondersteuning gekregen om hier naartoe te verhuizen en ons leven hier op te bouwen. Aan een aantal van deze giften komt nu een eind. Het bedrag dat hiermee gemoeid is, is helaas niet opgevangen door andere giften, iets waar we de afgelopen maanden voor gebeden hebben en waarop we vertrouwd zijn. Het is nu de vraag of we hier in 2016 kunnen blijven wonen. We vertrouwen erop dat de Heer zal voorzien en dat Hij mensen op het hart legt om ons werk hier ook financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld 40 mensen die ons maandelijks willen ondersteunen met € 25,-. Zelf overwegen we biddend of het wijs zou zijn als een van ons een deel van de bediening opoffert aan een parttime seculiere baan, om

zo het gat te verkleinen. Een ander voordeel hierbij is dat er meer sociale contacten zullen zijn.

Vertrouwen

We weten dat God ons hier geroepen heeft en we kunnen hier goed werk doen om mensen de liefde van Jezus te laten zien en eraan bij te dragen dat mensen standvastiger in hun geloof komen te staan. We zien door allerlei activiteiten heen, dat mensen een volgeling van Jezus willen worden, zoals bijvoorbeeld Eder. We willen u vragen hiervoor te blijven bidden.

In onze gemeente in Nederland zongen we weleens: "Gods weg is de beste, de beste altijd. Gods weg is de beste, waarheen Hij jou ook leidt. Gehoorzaam Zijn roepstem, neem je kruis op en volg Hem. Gods weg is de beste, de beste altijd." Dat beseffen we en we hebben alle vertrouwen in Hem!

Met vriendelijke groeten,

Wouter & Maaïke
Jolijn, Noraly & Boaz

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: de missionaire strategie in het meest uitdagingende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Wouter & Maaïke zijn financieel afhankelijk van giften. U kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of op: NL02INGB0000254997 BIC: INGBNL2A t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds v.d. Toorren" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl/toorren

wouter@toorren.net
maaike@toorren.net



Financiële toezegging - ondersteuning Wouter en Maaïke van der Toorren

European Christian Mission Nederland
Postbus 861, 7400 AW, Deventer
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000



Ondergetekende * Machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)
* Maakt zelf over

Het bedrag van: €.....

Bestemd voor: ondersteuning Wouter en Maaïke van der Toorren

Frequentie: * maand * kwartaal * half jaar * jaar * eenmalig

* Aankruisen wat van toepassing is

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Land: _____ E-mail: _____

IBAN:

Telefoon: _____

Datum ondertekening ____ - ____ - 20____

Handtekening: _____

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar): ____ - ____ - 20____

opsturen naar ECM Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer

Als u ECM machtigt en door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan **European Christian Mission Nederland** om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-machtiging worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door contact op te nemen met ECM.