

Heer, hoog als de hemel is
Uw liefde, tot in de wolken
reikt Uw trouw.

Psalm 36:6



Beste familie en vrienden,

We zijn zo dankbaar dat je met ons meebidt en meedenkt. Zo veel jaren bidden mensen voor Maastricht en het werk van God in deze stad. Zo veel jaren bidden mensen voor ons gezin. Wij voelen ons enorm gezegend.

In Psalm 36:6 staat: "Heer, hoog als de hemel is Uw liefde, tot in de wolken reikt Uw trouw." Ik denk dat trouw veel keren is voorgekomen in de laatste maanden. God is trouw en we kunnen Hem vertrouwen.

Trouw

Roland en ik zullen 17 oktober 25 jaar getrouwd zijn. We zijn hier zeer dankbaar en blij mee. Wij kunnen zeggen dat God trouw is en dat we elkaar vertrouwen. We zijn enorm dankbaar voor en met elkaar. We zijn super blij met onze kinderen. We willen iedereen bedanken voor jullie trouw aan ons tijdens de afgelopen 25 jaar. Geef eer aan onze God en Vader.

De baptistengemeente hier in Maastricht vierde in september haar 25-jarige jubileum. Ondanks pijn en verdriet om wat er heeft plaatsgevonden in deze gemeente, was het overheersende thema dankbaarheid aan God voor zijn trouw aan de gemeente en zijn vertrouwen in de gemeente.

De zomermaanden

Tijdens de zomer mochten we met z'n allen genieten van heerlijke dagen in Oostkapelle. Heerlijk genieten van elkaar, het weer, het strand en de zee. Samen koken, spellen spelen, praten, bidden, lachen; kortom, een weekje feest vieren onder een stralende zon. Maarten en zijn vriendin Annick zijn bijna vier weken naar onder meer China en Nepal geweest. Het was een zeer interessante reis, met veel mooie momenten en prachtige culturele ontdekkingen.

Stephen en Léonie gingen op zendingsreis naar Zuid-Afrika. Ook zij hebben een zeer goede tijd gehad. Léonie ervoer een bevestiging dat zij Jezus volgt en wil blijven volgen. Zij zal zich laten dopen op 13 november.

Rhiannon heeft een heerlijk meidenkamp gehad. Ondanks de regen hadden ze het goed naar hun zin. Tijdens de koudste nacht deze zomer sliep ze in bijna alle kleding die ze mee had. Toch weerhoudt dit haar er niet van om volgend jaar weer op kamp te gaan!

Ook mocht ik, Carolien, een dagje meehelpen met Serve the City Maastricht. Zij hadden een naaiworkshop voor vluchtelingen en buurtbewoners georganiseerd. Erg leuk. Drie dagen: één dag tassen maken, één dag rokken en de laatste dag kinderkleding.

Leuke veranderingen

In september zijn Stephen en Maarten een master begonnen, Léonie is aan de studie geneeskunde begonnen en Rhiannon aan de middelbare school. Wat een leuke veranderingen. Rhiannon komt nu fluitend thuis en probeert haar nieuwe talen uit. Ze heeft het echt goed naar haar zin. School is (nog) leuk.

Roland heeft een training georganiseerd, 'Foundations', voor zeventien nieuwe werkers van de zendingsorganisatie New Hope, die nu geïntegreerd is in ECM. Een nieuwe uitdaging. Tijdens deze cursus kwamen deze zeventien werkers, afkomstig uit Oekraïne, voor drie dagen bij elkaar. Samen keken ze naar praktische dingen, zoals de aanvraag voor een project of het opstellen van een beleidsplan. Tijdens de dagen hebben ze zich ook verdiept in de geschiedenis van ECM.



TOEN

25 Jaar getrouwd



NU

Nederland verlangt liefde

Maastricht zo'n grote stad, zoveel mensen die elkaar voorbij lopen zonder te groeten terwijl een glimlach niets kost. Jezus nam de tijd om met de mensen maaltijd te houden. Wij willen graag een beetje tijd met onze naaste delen om Gods liefde te laten ervaren.



Genieten van zand zee zon en elkaar



Tijdens het naaiproject.
Samen een rok maken



Stephen en Leonie in een centrum voor mensen met een beperking in Zuid-Afrika



BigHug

Roland gaf drie trainingen, onder meer over balans in spiritualiteit (spiritual balance). Hij vond het een bemoedigende ervaring om deze training te organiseren en is dankbaar dat het zo goed ging. Iedereen deed enthousiast mee. Eén van de werkers had alle handouts en powerpoints vertaald naar het Oekraïens. Alle trainingen werden live vertaald. Roland genoot van het eten, omdat het veel leek op wat we gewend waren in Polen. Ook verstond hij tamelijk veel van het Oekraïens

Burenhulp

Op een vrijdagmiddag waren er drie zwangere vrouwen uit onze buurt bij ons in de tuin. Ik ken ze alle drie. Ondertussen kennen zij elkaar nu ook een beetje beter. Alle drie hebben ze een zoontje van ongeveer dezelfde leeftijd. Eén vrouw is ook christen. Een vrouw uit Peru vertelde hoe spannend zij de aanstaande bevalling vindt. Vooral het feit dat zij hier geen familie heeft, speelt daarin een rol. De vrouw die 100 meter rechts van ons woont, maakte met haar een afspraak, zodat de jongens samen kunnen spelen en elkaar kunnen leren kennen. Zo werd het een leuke middag, met fijne contacten waar ik heel dankbaar voor ben, want zo veel mensen lopen langs elkaar heen zonder elkaar op te merken of te zien. God heeft ons geroepen om mensen om ons heen Zijn liefde te laten zien.

Even verderop in de straat woont sinds maart een gezin met twee dochtertjes. De meisjes hebben samen met hun ouders zes jaar in Turkije gewoond. Onze nieuwe Turkse burens wonen hier sinds 1 juli en hadden nog geen vriendinnetje voor hun 8-jarige dochtertje weten te vinden. Ik heb ze dus aan elkaar voorgesteld. Nu wordt er Turks gesproken en fietsen geleerd in het kleine parkje hier in de buurt.

Een aantal jaren geleden kwam een gezin, gevlucht uit Myanmar, in de wijk naast onze wijk te wonen. Zij zijn christenen en nu ook medeoprichters van de Myanmar-kerk in Nederland. Vanuit de koffieochtenden van de Suringarschool ken ik een Iraanse

mevrouw die haar vierde kindje verwacht en veel hulp nodig heeft. Zij is een alleengaande vrouw met nog drie kinderen. Gelukkig woont de Myanmar-familie niet ver van haar vandaan. Ze spreken inmiddels ook al wat Nederlands en zo helpen zij haar. Het mooie van deze relatie is dat ook de Iraanse vrouw Jezus liefheeft. Ze hebben samen gebeden en dat is geweldig, want gebed in verschillende talen komt aan bij het vaderhart van God. God is goed.

Komend seizoen

We kijken uit naar het komende seizoen waarin we met de vrouwenbijbelstudiegroep Galaten gaan bestuderen, waarin we met de kring Efeziërs gaan bestuderen en waarin we met de baptistengemeente willen uitreiken naar de wijk. We zien uit naar hoe we met Serve the City de stad kunnen dienen. We zien uit naar wat God gaat doen in onze wijk. In het weekend van 29 en 30 oktober houden we een soepavond met de mensen in de mensen uit onze straat. Bid dat de burens zullen komen en zich zullen verwonderen over Gods goedheid.

Zijn plan is goed.

*Roland, Carolien,
Stephen, Maarten,
Leonie en Rhiannon*

COLOFON

MISSIONSMITHS | Ontwikkeling en gemeentestichting in Zuid-Limburg in samenwerking met ECMI | MISSIONSMITHS is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een [gift over te maken](#) op: NL02INGB0000254997, st. ECM Nederland o.v.v. fonds MISSIONSMITHS | Maatschap MISSIONSMITHS, Ellecuygaard 22, 6227 EA MAASTRICHT, 0433110153, rolandandcarolien@msn.com | ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, Nederland, 0570-637537, www.ecmnederland.nl, www.ecmi.org, ecmnederland@ecmi.org

