

*U leert me lopen op het water
De oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten
Daar vind ik U en ik twijfel niet.
Geest van God, leer mij te gaan over de golven
in vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid
(Opwekking 789)*



Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

Jubileum!

Wat is de tijd snel gegaan! We zijn alweer een jaar hier in Noordoost-Duitsland. Wauw! Aan de éne kant voelt het wel lang, aan de andere kant hebben we zoveel beleefd in dit jaar dat het ook is alsof het jaar is omgevlogen. In februari waren we een week in Sinsheim (Zuid-Duitsland) voor een retraite van ECM voor missionarissen die een jaar in het veld zijn. We dachten na over thema's als 'cultuurshock', 'hoe houd ik mijn geestelijk leven op peil', 'nemen we als echtpaar en als gezin genoeg tijd voor elkaar', 'wie zorgt voor ons als het wat minder gaat', 'structuren van de organisatie.' We zijn ons weer bewust geworden dat we het werkelijk heel goed hebben gehad dit jaar en hier zijn we God heel erg dankbaar voor.

Lankow

Toen we hierheen kwamen hebben we met onze coaches afgesproken dat we -naast onze vaste activiteiten- een jaar zouden uittrekken om ons te oriënteren op onze toekomstige werkplek. In de vorige nieuwsbrief noemden we dat er nog drie opties voor ons waren. Afgelopen maand hebben we besloten naar de achterstandswijk Lankow te gaan, om daar te gaan wonen en werken. Deze beslissing staat niet op zichzelf. We hebben dit jaar veel puzzelstukjes verzameld: veel gebeden, voor ons laten bidden, met mensen gesproken, projecten bezocht, onderzoek gedaan over Lankow, gelezen, nagedacht over praktische zaken. Uiteindelijk hebben we echt het idee dat God een deur voor ons opent naar deze buitenwijk van Schwerin en ons daar wil hebben. Deze beslissing heeft best wat

consequenties voor ons als gezin, zoals verhuizen, nieuwe school en dagopvang vinden, opnieuw beginnen. Daarbij is Lankow een wijk waarbij mensen naar het schijnt veel meer op zichzelf zijn en wantrouwend. Het was dan ook niet eenvoudig om de knoop voor Lankow door te hakken. Maar nu merken we dat God het bevestigt door vrede en rust te geven. In praktisch opzicht moet er nu nog veel gebeuren. Allereerst moeten we een woning zoeken. Lankow bestaat voor een groot deel uit Plattenbau: flats uit de voormalige DDR, opgetrokken uit betonnen blokken. Het vinden van een passende woning is niet eenvoudig, aangezien veel appartementen in deze flats gebaseerd zijn op gezinnen met 1 kind, maar we vertrouwen erop dat God in een woning voorziet.

Het idee is om voor de zomervakantie verhuisd te zijn, omdat Lisa in augustus zal starten op de school in Lankow. Ook kunnen wij dan starten met het leren kennen van de wijk door contact te leggen met de mensen daar en te zien waar we kunnen aanhaken bij bijvoorbeeld een kind- en jongerencentrum dat af en toe activiteiten organiseert. Al met al zijn we blij dat we duidelijkheid hebben en ons nu kunnen focussen op een vaste plek, waarbij we ervan overtuigd zijn dat God daar aan het werk is en gaat.

Kindertafel

Twee dagen in de week zijn we bij de 'Kindertafel' in de binnenstad. Een plek waar kinderen na schooltijd kunnen komen om te eten, hun huiswerk te maken en om samen een gezellige tijd te hebben. Sinds de zomervakantie komen er echter bijna geen kinderen meer: sommigen zijn gestart met een opleiding, van anderen hebben we niets meer gehoord. De vraag is nu: 'wat te doen?' We bidden om wijsheid en we denken erover na om op een andere plek misschien iets dergelijks op te starten. Wellicht Lankow...?

Luisterend bidden

Gods stem (leren) verstaan is best een uitdaging voor ons christenen, is het niet? Want wanneer en hoe spreekt God dan? En wat moet ik daar dan mee? De laatste



Gezinstijd! Samen popcorn bakken, smullen en filmpje kijken.

European Christian Mission
maart 2019

nieuwsbrief
WIT IN DUITSLAND
GERARD & JANNETTE

Schwerin verlangt onvoorwaardelijke liefde

'Zoveel mensen voelen zich niet geliefd, terwijl God hen zoveel liefde belooft. Door vriendelijkheid te tonen en met de liefde van Jezus naar mensen te kijken merken we dat God deuren opent.'

Bericht van de TFC:

Als thuisfrontcommissie mochten we in de afgelopen periode op verschillende manieren aandacht vragen voor Gerard en Janneke. Begin oktober presenteerden we hun werk voor de catechisanten in deelgenotengemeente Scherpenzeel. In december bezochten we de catechisanten van de Goudse St. Janskerk. Telkens troffen we leuke

groepen jeugd die geïnteresseerd luisterden: het introductiefilmpje van Gerard is daarbij altijd een prima binnenkoper. Geweldig dat de collectes van deze catechisatiegroepen dit seizoen bestemd zijn voor het werk in Schwerin!

In december deden we voor de tweede keer mee aan de organisatie van de Winterfair Gouda.

'Onze' inbreng bestond dit jaar uit het 'bemensen' van een deel van het 'foodplein', een kinderkledingkraam, een stroopwafelkraam, de verkoop van poppenhuismeubilair en een kraam met de befaamde specialiteiten van Ria de Wit. De totale opbrengst van de Winterfair (€ 75.000) wordt verdeeld over alle deelnemende TFC's/goede doelen.



Lisa heeft al heel veel letters en woorden geleerd tijdens home-schooling Nederlands

maanden zijn we met een groep uit de gemeente op ontdekkingsstocht geweest; we hebben geleerd over en geoefend met luisterend bidden. We hebben geoefend met Lectio Divina, een vorm waarbij we stil waren rondom een Bijbeltekst. Ook hebben we geoefend met gericht voor elkaar stil te zijn en de Geest de ruimte te geven om te spreken. Gebaseerd op de gemeentecursus 'Luisterend bidden' van New Wine. Echt een aanrader om hiermee aan te slag te gaan!

Ten slotte...

Willen we iedereen bedanken voor steun in het afgelopen jaar, op welke manier dan ook. We worden telkens weer verrast door post, mail, berichtjes, acties e.d.

Heel erg mooi om verbonden te zijn met elkaar door Hem!

*Gerard, Janneke,
Lisa, Aron en Lars*



kerstviering met kinderen en hun familieleden bij de Kindertafel



Gerard geeft elke woensdag cursus Duits aan immigranten

Dank- en gebedspunten:

Willen jullie...

- danken dat God voor ons een deur heeft opengezet naar Lankow? Bid voor een woning en voor goede voorbereidingen;
- bidden voor onze FeG-gemeente, die nog steeds geen ander onderkomen heeft gevonden (zie vorige nieuwsbrief)? Bid dat God ogen opent voor Zijn wegen;
- bidden voor wijsheid over wat te doen met de Kindertafel?

COLOFON

Gerard en Janneke de Wit zijn in samenwerking met GZB en ECM Nederland uitgezonden naar Duitsland. In Schwerin werken zij in een gemeentestichtingsproject met een lokale kerk. De uitzending van Gerard en Janneke wordt mede mogelijk gemaakt door de hervormde gemeente Gouda. U kunt hen steunen door een gift over te maken via www.gzb.nl/doe-mee/doneren of via BAN: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB o.v.v. "fonds G&J de Wit" Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.



Postbus 861
7400 AW
Deventer
0570-637537

ecmnl@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

Postbus 28
3970 AA
Driebergen
0343-512444

info@gzb.nl
www.gzb.org

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM en de GZB hanteren richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving. Lees deze verklaring op onze websites.