

Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de Naam van de Heere geprezen.

Psalm 113:3



Lieve familie en vrienden,

Vredestichters

In de tijd van advent en kerst klinkt er op diverse plekken een vraag: "Hoe en met wie vieren we het kerstfeest dit jaar? Hoe kunnen we als kerk hier iets van laten zien in de tijd van 'social distance'?" Jezus moedigt ons aan om vredestichters te zijn. Om vrede te brengen bij de mensen om ons heen. We wensen jou vrede toe. De vrede van God. Er staat in Johannes 14:27: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Moge de Heer je hierin zegenen in deze komende weken.

In het eerste hoofdstuk van Johannes werd ik geroerd door de nederigheid en openheid van Jezus. Hij is in gesprek en nodigt twee leerlingen uit om bij Hem te komen kijken, te ontdekken waar Hij woont en wat dat voor hen mag betekenen. Ik hoop dat we in deze tijd opnieuw de tijd mogen nemen om iets nieuws van Gods liefde te ontdekken.

Boekstudies

Tijdens de laatste maanden heb ik deelgenomen aan boekstudies met een andere ECM zendingswerker. Zij werkte in Spanje en nu vanuit Amerika. We lazen een boek over veerkracht en een boek over burn-out. Het was erg inspirerend om deze boeken samen te lezen en hiervan te leren: hoe we bijvoorbeeld de inhoud van deze boeken kunnen gebruiken in onze gesprekken met mede-zendingswerkers. Om de week spreek ik met een vrouw uit Polen. Zij is nu anderhalf jaar weduwe. Naast het feit dat zij nog in de rouw is, zijn ook de beperkingen door de corona een grote factor in haar leven. Deze boeken helpen mij om haar te

bemoedigen, door samen te praten over een doel voor de dag, de week of verder in de toekomst. De boekstudie geeft ook mij een doel en een contactmoment en het leert mij hoe ik dat kan gebruiken voor mijzelf in mijn omgang met de ander.

Training en bidstond

ECM werkt hard om tijdens deze tijd van corona trainingen te geven. Roland en ik hadden een goede trainingssessie over leiderschap en vertrouwen. Hoewel het online was voelde ik me verbonden met de andere zendingswerkers verspreid over Europa. Het was goed om er aan herinnerd te worden dat vertrouwen uit allerlei aspecten bestaat, bijvoorbeeld grenzen stellen, beloften nakomen, er vanuit gaan dat de ander het goede met je voor heeft en verantwoordelijkheid nemen. Ik zelf mag spreken op een sessie over member care, zorgen voor elkaar.

De bidstonden, die zowel ECM als onze kerk in Bishop's Stortford online houden, zijn een andere manier van verbinding. Roland neemt aan beide wekelijks deel. Ook kunnen we meekijken naar de kerkdiensten van de kerk. Het voelde ook wel heel erg fijn om weer 'live' kerkdienst te houden. Via Zoom kunnen gemeenteleden betrokken zijn met wat er in de zaal gebeurt. Dat is toch een mooie oplossing voor nu. We zijn erg dankbaar voor de nieuwe mensen die hun weg naar de gemeente hebben gevonden. We hopen dat zij zich thuis mogen gaan voelen en opgebouwd mogen worden in geloof. Een paar weken geleden mocht ik preken. Het thema was: Samen Jezus volgen. En nu kijken we in het bijzonder naar het volgen. Tijdens de kring reageren we op de preek. Ik heb gesproken over volhouden n.a.v. Hebreëën 12:1-3. We kunnen volhouden door te kijken naar geloofsgenoten die ons voor zijn gegaan, door onze zonden te belijden en onze focus gericht te houden op Jezus. Daarbij mogen we elkaar bemoedigen om van en met elkaar te leren over hoe we God ervaren in ons dagelijks leven. De kringen ontmoeten elkaar via Zoom of in groepjes van twee en drie.

We hebben twee keer een dienst gehouden waarin ouders hun kind, kinderen aan God hebben opgedragen en waarin de ouders opnieuw hebben aangegeven dat zij vanuit Gods inzicht en in afhankelijkheid van Hem hun kinderen willen opvoeden. Het waren twee bijzondere diensten. Het maakte mij dankbaar voor mijn ouders die ons, mijn



me preaching

Nederland verlangt liefde

Onze diepe wens is dat mensen wakker worden en beseffen dat God een plan voor hun leven heeft.



Rhiannon kijkt naar een open dag van de universiteit



Roland aan het werk op het natuurschoolplein



Vanwaar de zon opgaat...

broer en zus de liefde van Jezus, de bijbel het gebed en geloof hebben laten zien en ervaren van jongs af aan.

Roland heeft veel plezier met zijn werk op het natuurschoolplein van de christelijke basisschool. In de herfstvakantie heeft een professioneel team een nieuwe hut gebouwd waarin de kinderen hun buitenspeelgoed en tuingereedschap kunnen opbergen. Om te voorkomen dat de kinderen steeds maar over de jonge plantjes van de pluktuin rennen, heeft Roland een mooie ombouw gemaakt. Hierdoor kunnen de kinderen wel bij de bloemen en de grassen komen, maar er niet overheen rennen.

Huwelijk

Stephen en Channah zijn eind augustus getrouwd. Wat een prachtig, ontroerend mooie dag was het! De dag viel precies in een tijd waarin zij dit met familieleden en vrienden mochten vieren. Na de huwelijksdag zijn ze een paar dagen op Terschelling geweest. Genieten. Daarna op hun nieuwe plekje gaan wonen. Een mooi appartement in Veenendaal. Met Maarten en Annick gaat het goed. Zij zijn in september op een nieuwe plek in Eindhoven gaan wonen. Deze woning

heeft aanzienlijk meer ruimte en maakt het werken vanuit huis veel prettiger. Léonie zou in Belfast gaan studeren en was daar vol enthousiasme naar toe gegaan. Maar in deze periode van quarantaine was het veel pittiger dan ze dacht en ze studeert nu, zoals vele anderen, online vanuit huis. Met Rhiannon gaat het prima. Het volgen van de 'Open Universiteit-dagen online' is een uitdaging en ook het vinden van een goede stageplek voor 40 uur in de week. Gelukkig wil de school haar hierbij helpen. Roland en ik waren op 17 oktober jl. 29 jaar getrouwd. We konden in de week ervoor nog een paar dagen weg. We zijn God dankbaar voor ons leven samen, ons gezin, onze familie, vrienden, kerken, gezondheid en het werk wat we doen.

We wensen je een gezegend Kerstmis en een nieuw jaar vol met zonsopgangen en zonsondergangen die je laten zien dat God, de Schepper, elke dag trouw is aan ons. Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de Naam van de Heere geprezen. Psalm 113:3

Hartelijke Groetjes,

Roland, Carolien,
en de kinderen.



een prachtige, ontroerende mooie dag...

COLOFON

MISSIONSMITHS | Ontwikkeling en gemeentestichting in Zuid-Limburg in samenwerking met ECMI | MISSIONSMITHS is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een [gift over te maken](#) op: NL021NGB0000254997, st. ECM Nederland o.v.v. fonds
MISSIONSMITHS | Maatschap MISSIONSMITHS, Ellecuygaard 22, 6227 EA MAASTRICHT, 0433110153, roland.smith@ecmi.org | ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, Nederland, 0570-637537, www.ecmnederland.nl, www.ecmi.org, ecmnederland@ecmi.org

ANBI

ecm
Europa - Het Leven - Samen

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement