

“U bent mijn rots, mijn vesting, U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam. Mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen, U bent mijn toevlucht.”

Psalm 31:4-5



Beste familie en vrienden,

Nog ruim een maand en dan is het jaar 2019 alweer verleden tijd. We kijken met gemengde gevoelens terug op dit jaar, al kunnen we inmiddels zeggen dat de dankbaarheid overheerst. God is goed!

Onda/Alcora

In dit jaar hebben we als kerken van Onda en Alcora een moeilijk jaar gehad. De kerk van Onda leek uit elkaar te vallen. Het begon met een bezoeker die zichzelf als “geestelijk leider” presenteerde en al snel een groepje om zich heen vormde (de man zelf was al snel weg, maar hij bleef contact houden via internet). Samengevat heeft dit een aantal maanden geduurd. Er hebben behoorlijk wat mensen schade opgelopen door de adviezen van deze man. Ook de sfeer in de gemeente als geheel was erg gespannen. In mei/juni hebben we aan een aantal van jullie specifiek gebed gevraagd voor wat betreft deze moeilijke situatie. Vanaf dat moment hebben we gezien hoe de één na de ander veranderde en vervolgens getuigde nu te zien hoe blind ze waren geweest. Het vult ons met dankbaarheid dat we mogen zien hoe God ingrijpt in deze situaties en hoe Zijn Geest mensen overtuigt waar onze woorden totaal geen effect leken te hebben.

Tegelijkertijd was er onrust rond de economische situatie van de kerk en is in juni de predikant ontslagen omdat we inmiddels een grote achterstand hadden in het betalen van zijn salaris. Hij ontvangt nu een uitkering en iedere maand nog een beetje van wat we hem nog verschuldigd zijn.

Het gaat inmiddels een stuk beter met de kerk als geheel, maar we stellen jullie blijvend gebed voor verder herstel op prijs. Ook om tot een oplossing te komen rond de predikant.

Nog een punt om dankbaar voor te zijn, is dat we zowel in Onda als in Alcora versterking hebben gekregen van christenen uit Venezuela, Oekraïne en Honduras. Nóg

een bemoediging is dat één van de leden van een kerk in Castellón zich heeft gevoegd bij de vrouwengroep in Alcora. Iedere dinsdag komen we samen en we hebben dit jaar vele fijne, opbouwende momenten mogen meemaken. De vrouw woont in Sant Joan de Moró, een dorp op slechts zes kilometer afstand van Alcora.

Coaching M4

We zijn God dankbaar voor de teams van M4. Voor Wilfred is het een voorrecht de teams te coachen en hun ontwikkeling van dichtbij te mogen meemaken. Hun werk en omstandigheden zijn niet makkelijk, maar ieder lichtpuntje is een bemoediging voor ons allemaal. Over het algemeen zijn de harten van de Spanjaarden nog steeds te vergelijken met de grond hier: rotsachtig en droog. Eén van die lichtpunten is de kerk van El Grao. Het coachen van de kerkenraad komt na twee en een half jaar ten einde. Er is nog geen predikant gevonden, maar de vrede is hersteld en de kerk is deze laatste jaren al meerdere malen verblijd met de bekering en doop van nieuwe mensen. Dit vult ons hart met dankbaarheid en verwondering.

Nog iets om dankbaar voor te zijn, is dat de meesten van onze jeugdgroep van tien jaar terug Christus volgen! Miriam zit al in haar laatste jaar van de bijbelschool (IBSTE). En haar broer Rubén is sinds kort docent Techniek aan het voortgezet onderwijs hier in Onda en is daar dagelijks getuige van Christus. Ook is hij actief in het studentenwerk en preekt regelmatig in Alcora. Onze collega José heeft hem hierin begeleid en getraind. En ook de Colombiaanse meiden blijven standvastig. Een moeilijk punt voor deze jongeren (voor christelijke jongeren in Spanje in het algemeen) blijft het vinden van een christelijke echtgeno(o)t(e). Willen jullie bidden om Gods leiding en voorziening hierin? Vanuit de kerk van El Grao is er inmiddels ook een man die besloten heeft naast zijn werk theologie te gaan studeren (FIEIDE online met Wilfred als mentor).



Zendelingen ECM-Spanje tijdens gebedsdagen 2019

Spanje verlangt verandering

‘We zien meer openheid en bereidheid om nieuwe oplossingen te accepteren. We bidden dat deze houding ook tot open staan voor het Evangelie mag leiden.’

Pleegzorg

Ook zijn we dankbaar voor de drie pleegkinderen die we dit jaar mochten opvangen. Drie heel verschillende meisjes uit drie heel verschillende culturen (Spaans, Roemeens, Marokkaans). Alle drie hebben ze inmiddels een thuis gevonden, waarvoor we God heel dankbaar zijn. Het vult ons hart met dankbaarheid om te zien dat ze een bijzonder open houding hadden naar God toe. Hun geloof dat God bestaat en hun verrassing dat God interesse in hen heeft en naar hen luistert. De oudste zat vol vragen. Eén van haar laatste vragen was hoe je er zeker van kunt zijn dat het God is die iets tegen je zegt. Ze wilde verder niet kwijt waar het over ging, maar een dag later kwam er een onverwacht telefoontje met het bericht dat ze bij

haar moeder zou gaan wonen. Hierop had niemand binnen de pleegzorg gerekend. Met die van negen was het genieten om te kunnen zeggen: “kom op, we gaan naar de kerk” en daarop de reactie te krijgen: “oké, fijn, in twee minuten ben ik klaar.” Een bijzonder geschenk van God en een bemoediging voor ons; zeker omdat ze verder overall enorm tegenin ging. De jongste vond het vooral geweldig te bidden voor het eten (haar lijsten met “bedankt voor...” waren onuitputtelijk soms ☺). Haar laatste dag met ons was een zondag en bij het gebed in de kerk stak ze haar hand op en vertelde ze dat ze bij haar nieuwe ouders ging wonen en of we daarvoor konden bidden. Het gevolg was dat iedereen begon te huilen en zichzelf was daarna ook ontroostbaar.

Maar de volgende dag waren alle tranen over en was het heel bijzonder haar zo rustig en tevreden over te kunnen dragen aan haar adoptieouders.

Het is nu november, en het huis is leeg. We hebben een kleine pauze gevraagd aan de pleegzorg. Vooral Marisa is emotioneel behoorlijk uitgeput en het leek ons verstandig om eerst op krachten te komen voordat we nieuwe kinderen ontvangen.

Nederland

We zijn God dankbaar dat jullie er zijn en voor alle steun en bemoediging die we van jullie ontvangen. Bij deze brief voegen we een kleine magnetische foto toe als bedankje en als herinnering om te blijven bidden voor het Spaanse volk. We bidden jullie Gods Zegen toe, ook in het nieuwe jaar dat alweer voor de deur staat.

Hartelijke groeten,

Wilfred & Marisa



Team training in Betera



Kerkstichtingsteams M4

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een interkerkelijke en internationale zendingsorganisatie, met als doel gemeenten te stichten in Europa op plaatsen waar (bijna) geen christenen zijn. Wilfred en Marisa, leden van de samenwerkingsgemeente (CGK-GKV-NGK) in Deventer, werken sinds 2004 in Spanje. Deze nieuwsbrief, die eens in de drie maanden verschijnt, informeert over hun leven en werk voor de lokale kerken en voor de stichting El Buen Samaritano, een christelijke instelling voor verslavingszorg. Ze zijn financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken op: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland o.v.v. “fonds Kampjes”, of een machtiging afgeven via www.ecmnederland.nl/geven.

wilfred.kampjes@ecmi.org

ANBI

ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - tel 0570-637537 - ecmnederland@ecmi.org - www.ecmi.org - www.ecmnederland.nl

ecm
Europa tot Leven brengen

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement