

*U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.*

*Mattheüs 5:14-15*



*Dag lieve mensen,*

Voor sommigen komt dit misschien uit de lucht vallen en anderen hebben het vanaf het begin gevolgd: ik ga voor twee jaar naar Albanië! Deze eerste nieuwsbrief schrijf ik nog hier in Nederland, zodat jullie vanaf het begin kunnen meeleven en misschien wel meedenken.

#### Waarom ga ik naar Albanië?

Van jongs af aan zag ik mezelf al in een ontwikkelingsland om daar iets te kunnen betekenen of op te zetten. De laatste paar jaren is die droom wat naar de achtergrond geraakt en ben ik druk bezig geweest met mijn studie, stages en alles wat je maar in het leven tegenkomt. Een aantal maanden geleden ben ik afgestudeerd en is het verlangen om mij vrijwillig in te zetten in het buitenland teruggekomen. Deze periode is ideaal, omdat ik na mijn afstuderen geen verplichtingen meer heb. Daarom ben ik op internet gaan kijken welke mogelijkheden er zijn om voor een bepaalde periode naar het buitenland te gaan.

#### De organisatie: ECM

Op internet zijn er heel veel organisaties te vinden, maar er was er een die er onmiddellijk uitsprong voor mij: de European Christian Mission (ECM). ECM richt zich op gemeentestichting in Europese landen. Ook in Europa staat geloof onder druk, door de snelheid van de maatschappij, de verwachting die mensen worden opgelegd, de individualisering en de eenzaamheid onder mensen. Ook (of misschien wel juist) daar moet het evangelie gebracht worden. ECM gelooft in de kracht van de lokale bevolking en zendingswerkers hebben daarin een ondersteunende functie. Dit

sprak mij erg aan: niet overnemen, maar een steuntje in de rug geven.

#### Albanië

Albanië is qua geschiedenis een erg interessant land. Albanië is onderdrukt geweest door allerlei verschillende landen en loopt in vergelijking met andere Europese landen erg achter in haar ontwikkeling. In 1967 is het land uitgeroepen tot een atheïstisch land waar geen godsdiensten mochten bestaan. Sinds 1990 is dit opgeheven, maar de gevolgen zijn een gebrek aan Bijbelkennis en kerken die helemaal opnieuw opgebouwd moeten worden. Het land begint op te krabbelen en maakt een enorme ontwikkeling door in modernisering. Veel Albanezen zien daarbij het westen als voorbeeld. Wanneer welvaart toeneemt, verandert de cultuur en staat de bevolking voor nieuwe uitdagingen.

Wist je dat: Wanneer ze in Albanië nee schudden betekent het eigenlijk ja en wanneer ze ja knikken betekent het nee.

#### Wat ga ik doen?

Ik ga in de hoofdstad Tirana aan het werk binnen twee christelijke gemeentes. Ik ben er een beetje als kameleon in gekomen en heb de organisatie gevraagd waar de behoefte ligt. Van het zendingsteam dat in Tirana aan het werk is, heb ik gehoord dat de vraag vooral ligt in het kinder-, jeugd- en jongerenwerk en in het leggen van nieuwe contacten. Vanuit mijn SPH-achtergrond wil ik ook iets kunnen betekenen voor kwetsbare mensen binnen of buiten de kerk. Zo ben ik met de werkers die al in Tirana aan het werk zijn in gesprek gegaan en hebben we allemaal het vertrouwen dat er genoeg dingen zijn waar ik in kan bijdragen. Daarbij hebben we gesproken over mijn passie voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Binnen de kerkelijke gemeente wordt er genoeg opgezet voor mij om te participeren, dit is ook wat mij in eerste instantie aansprak aan de vacature. Zowel het kerkelijk werk als het omzien naar de samenleving. Op dit moment ben ik al bezig met een online taalcursus en wanneer ik in het land aankom zal ik een meer gevorderde taalcursus volgen. In deze tijd zal ik ook de mensen, de kerk en het team leren kennen en zij mij. Op deze manier kunnen we zorgen dat ik na een korte oriëntatieperiode mijn plekje vind ik het team en me kan inzetten waar ik passie voor heb en waar mensen nodig zijn.



De zondagskerk

# Albanië Verlangt warme harten

## het evangelie biedt onvoorwaardelijke liefde



### Waar sta ik nu

Op dit moment ben ik erg druk met alles regelen wat geregeld moet worden. Het bedenken en opzetten van acties om mijn financiën rond te krijgen, het regelen van verzekeringen, het schrijven voor op de website, het informatiefoldertje etc. Ook heb ik veel contact met andere zendingswerkers in Albanië, want zaken als huisvesting en taalstudie moeten geregeld worden. Gelukkig wordt er vanuit Albanië veel geregeld voor mij en is daar een zendingwerker die mij, zeker in het begin, zal begeleiden. Daarnaast heb ik contact met mijn gemeente in Nederland om te kijken wat zij voor mij kunnen betekenen. En ook daar zijn weer allerlei regels voor, voordat je namens de PKN uitgezonden mag worden. Het idee was om in januari naar Albanië te vertrekken, maar dat bleek niet haalbaar te zijn. We zijn nu op zoek naar een andere streefdatum. Eerlijk gezegd, het geregeld voordat ik überhaupt naar Albanië kan vertrekken heb ik onderschat, maar ik voel me enorm gesteund door de verschillende mensen die actief zijn in het zendingswerk, in de organisatie of die betrokken zijn bij mij. Ik heb steun aan het thuisfrontteam, dat zijn mensen die meehelpen en meedenken bij mijn uitzending, helpen met voorbereiden, acties opzetten en mijn werk onder de aandacht houden wanneer ik weg ben. Ik voel me enorm gezegend dat ik deze mensen om mij heen heb staan en dat als ik terugkom uit mijn werk, heel mijn inbox vol zit met nieuwe informatie en ideeën.



### Hoe kan je helpen?

Er is veel gebeurd en geregeld en toch sta ik eigenlijk nog een beetje aan het begin. Heb je ervaring in zendingswerk en/of heb je goede tips, ze zijn altijd welkom! Wil je praktisch helpen bij een actie, bijvoorbeeld taarten bakken, statiegeld verzamelen of iets anders? Wil je je inschrijven voor de gebedsmails en meebidden? Geef het door aan het thuisfrontteam. Alle hulp groot of klein is welkom! Het e-mailadres is [tftm.glasbergen@gmail.com](mailto:tftm.glasbergen@gmail.com)

Om dit project mogelijk te maken heb ik ook financiële hulp nodig. Ik leg een deel van mijn spaargeld in, maar heb ook giften nodig van mensen die graag bij willen dragen aan het gemeentebouw-, diaconaal- en evangelisatiewerk in Albanië. Wilt u bijdragen? Dat kan eenmalig, of (bij voorkeur) periodiek. (Wanneer u periodiek steunt, dan is dat voor de lengte van twee jaar, de tijd dat ik in Albanië ben). U kunt een gift overmaken via IBAN: **NL02INGB0000254997** tnv Stichting European Christian Mission Nederland te Deventer o.v.fonds Glasbergen of via: [www.ecmnederland.nl/glasbergen](http://www.ecmnederland.nl/glasbergen).

Ook kunt u zich via deze pagina aanmelden voor mijn nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid!

Miranda

COLOFON

**European Christian Mission (ECM)** is een internationale en interkerkelijke zendingorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Miranda Glasbergen is vanaf uitzending financieel afhankelijk van giften. Je kunt haar steunen door een gift over te maken via

[www.ecmnederland.nl/geven](http://www.ecmnederland.nl/geven) of via NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds Glasbergen Albanië"

ECM Nederland  
Maagdenburgstraat 18 7421 ZC -  
Deventer - Nederland  
0570-637537

[ecmnederland@ecmi.org](mailto:ecmnederland@ecmi.org)  
[www.ecmnederland.nl](http://www.ecmnederland.nl)



# Financiële toezegging - ondersteuning Miranda Glasbergen

European Christian Mission Nederland  
Postbus 861, 7400 AW, Deventer  
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A  
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000



Ondergetekende \* Machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)  
\* Maakt zelf over

Het bedrag van: €.....

Bestemd voor: ondersteuning fonds Miranda Glasbergen Albanië

Frequentie: \* maand \* kwartaal \* half jaar \* jaar \* eenmalig

\* Aankruisen wat van toepassing is

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Plaats: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

IBAN:

Telefoon: \_\_\_\_\_

Datum ondertekening \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - 20\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar): \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - 20\_\_\_\_

opsturen naar ECM Nederland - Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC - Deventer

Als u ECM machtigt en door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan **European Christian Mission Nederland** om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-machtiging worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door contact op te nemen met ECM.