

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.

Galaten 5:13



Dag lieve mensen,

Het is al enkele maanden geleden dat jullie een nieuwsbrief van mij ontvangen hebben. Ondertussen is er heel veel gebeurd en met veel plezier mag ik aan jullie vertellen dat ik van de kerkenraad een akkoord heb gekregen op mijn uitzending! Op zondag 20 mei a.s. (1e pinksterdag), zal mijn uitzenddienst zijn in de Ontmoetingskerk in Gouda. Het vliegticket moet nog geboekt worden, maar de bedoeling is dat ik vrij snel daarna vertrek. Zet de uitzenddienst alvast maar in de agenda. Meer informatie volgt!

Ook wanneer ik in Albanië ben, houdt het werk hier in Nederland niet op. Denk aan de achterban (jullie) op de hoogte houden, acties voeren om de laatste benodigde financiën binnen te halen en meer. Dat wordt gedaan door het thuisfrontteam. Om mijn uitzending mogelijk te maken zijn zij al druk bezig geweest, maar hun werk gaat door.. Wie op de Albanese avond is geweest, heeft het thuisfrontteam al ontmoet, maar voor wie die daar niet geweest zijn zal ik ze hieronder kort voorstellen:

Erik Wijlhuizen - contactpersoon Ontmoetingskerk (linksboven).

De Ontmoetingskerk is de uitzendende gemeente en Erik zal binnen deze kerk het werk in Albanië onder de aandacht brengen en acties opzetten. Hij is het aanspreekpunt voor de kerk.

Laura Vergunst - de Hoop - communicatie (rechtsboven).

Lid van de Facebook groep 'Miranda in Albanië' of een mail gestuurd naar het adres van het thuisfrontteam? Dat is (onder andere) het werk dat Laura doet.

Corine Vossen - voorzitter (rechtsonder).

Zij houdt het overzicht, plant de vergaderingen en zorgt dat alles goed blijft verlopen.

Josje Rietveld penningmeester (linksonder).

Toch altijd wel een stress-dingetje: geld. Gelukkig hebben we Josje, zij houdt de financiën bij en denkt erover na hoe we de begroting rond kunnen krijgen.

Alexander Rietveld - fondsenwerver (linksonder).

We hopen de begroting voor een groot deel rond te krijgen met giften. Voor wat niet gevuld wordt met giften zullen we proberen acties op te zetten. Alexander coördineert deze acties.

Gevangeniswerk Tirana

(geschreven door tft-lid Laura op de Facebookpagina Miranda in Albanië)

"Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen" (Mattheüs 25:36).

Dit is de Ali Demi Prison, de vrouwengevangenis in Tirana. Je ziet op de foto dat de



ThuisFrontTeam
Miranda



nieuwsbrief

European Christian Mission
mei 2018 - nieuwsbrief 2

MIRANDA GLASBERGEN IN ALBANIË

Albanië Verlangt warme harten

het evangelie biedt onvoorwaardelijke liefde

gevangenis op een soort oude boerderij lijkt, met wachttorens eromheen. Het is gebouwd in de periode dat Albanië communistisch was.

De gevangenis bestaat uit ongeveer 40 vrouwen, die veelal gevangen zitten omdat ze iemand hebben vermoord in hun eigen familie. Meestal is dit het gevolg van jarenlang misbruik. Daarnaast zijn er ook vrouwen die de schuld op zich nemen voor de moorden die hun kinderen gepleegd hebben. Zij hebben extra zorg, aandacht en psychologisch support nodig, zodat ze na hun gevangenisstraf de samenleving weer in kunnen.



Dans tijdens de albanese avond



Engelstalige school zendingswerkers Tirana



Spel in het jeugdcentrum



Vrouwengevangenis in Tirana

Vanuit de Tiraanse kerk zal Miranda ondersteuning bieden door het geven van Alpha-cursussen, het onderhouden van persoonlijk contacten met de gevangenen en het geven van hulp aan familieleden.

Wat erg bijzonder is, is dat 1/3 van de kerkgangers in Tirana bestaat uit contacten die opgedaan zijn in de gevangenis, of door het contact met familieleden van gevangenen.

Steun

De afgelopen maanden heb ik de meeste dagen gevuld met voorbereidingen voor Albanië. Het geregel, computerwerk en het geld-vragen zijn niet mijn meest favoriete dingen om te doen. Maar veel mensen hebben mij in deze tijd (bewust of onbewust) bemoedigd en ik vind het mooi om een paar van deze dingen met jullie te delen.

Wat ik erg waardevol heb gevonden, zijn de mensen die echt mee willen denken. Dat je samen kan brainstormen over wat er moet gebeuren en over wat belangrijk is. Mensen die je in contact willen brengen met iemand anders die jou weer verder kan helpen. Of ervaringsverhalen van anderen, binnen het kerkenwerk, ontwikkelingshulp of evangelisatie.

Wat ik ook gaaf vond was dat iemand die ik op een conferentie ontmoette mij spontaan vroeg: 'hoe bid ik mee voor je werk?' En laatst, tijdens een presentatie in de kerk over het werk dat ik ga doen onder vrouwelijke gevangenen, kwam na afloop hiervan een vrouw naar me toe en gaf me de titel van een boek en het geld om het te kopen. Ze vertelde dat dit boek me zou helpen om in contact te komen met de doelgroep. Of iemand anders neemt nog een boek voor me mee zodat ik me kan inlezen in Albanië en haar geschiedenis.

Iemand anders vroeg voor z'n verjaardag geen cadeaus, maar geld voor het goede doel, waarvan de helft naar mijn project is gegaan. Het is zo leuk dat mensen meedenken, meebidden, informeren naar het project en meelevens! Het zijn ook vaak de kleine dingen, de 'hoe-gaat-het-nu-met-vragen.' Natuurlijk is het ook geweldig dat zoveel mensen hebben willen doneren en op die wijze hebben laten zien dat ze vertrouwen hebben in het project. De komende weken zal ik druk zijn met de laatste voorbereidingen. Ik hoop jullie allemaal nog te zien tijdens de uitzendingdienst en als alles goed gaat, zal de volgende nieuwsbrief geschreven zijn vanuit Tirana.

Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid!

Miranda

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons |

Miranda Glasbergen is vanaf uitzending financieel afhankelijk van giften. Je kunt haar steunen door een gift over te maken via

www.ecmnederland.nl/geven of via NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting

ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds Glasbergen Albanië"

ECM Nederland

Maagdenburgstraat 18 7421 ZC - Deventer - Nederland 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org

www.ecmnederland.nl



ecm

Europa tot Leven brengen



Financiële toezegging - ondersteuning Miranda Glasbergen

European Christian Mission Nederland
Postbus 861, 7400 AW, Deventer
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000



Ondergetekende * Machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)
* Maakt zelf over

Het bedrag van: €.....

Bestemd voor: ondersteuning fonds Miranda Glasbergen Albanië

Frequentie: * maand * kwartaal * half jaar * jaar * eenmalig

* Aankruisen wat van toepassing is

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Land: _____ E-mail: _____

IBAN:

Telefoon: _____

Datum ondertekening ____ - ____ - 20____

Handtekening: _____

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar): ____ - ____ - 20____

opsturen naar ECM Nederland - Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC - Deventer

Als u ECM machtigt en door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan **European Christian Mission Nederland** om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-machtiging worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door contact op te nemen met ECM.