

*Hij is het licht, Hij laat ons stralen
Een nieuwe lentedag breekt aan
Ja, het is feest, we vieren samen,
Dat Jezus leeft, ja, Hij is opgestaan!*



Hallo lieve mensen,

We schrijven deze brief na een hele mooie paasweek! Het was dit jaar niet alleen een tijd van bezinning en feest voor onszelf, maar ook een week waarin we heel veel mochten vertellen en uitdelen aan mensen voor wie Pasen onbekend is. Enorm bemoedigend en inspirerend na de lange tijd van beperkingen en quarantaines.

In deze nieuwsbrief nemen we jullie graag mee in de nieuwe kansen die we de laatste maanden ervaren, binnen VIND, in de samenwerking tussen kerken in Maastricht en in de samenwerking tussen Nederland Zoekt en ECM.

Uitdelen met Pasen

Gezien alle ellende in de wereld – de oorlog in o.a. Oekraïne, inflatie, klimaat, mentale problemen, noem maar op – leek het ons waardevol om het lijden een plek te geven in de stille week. We hebben een gebedsmuur gemaakt en deze op woensdagmiddag en vrijdagmiddag in het stadspark gezet. Ook gaven we mensen de gelegenheid om een bloempotje te versieren en hier zaad in te zaaien als teken van hoop. We zijn positief verrast over het aantal mensen dat hier gebruik van maakte. We hadden mooie gesprekken met mensen en kijken er dankbaar op terug.

Ook op paaszondag stonden we weer in het stadspark, maar deze keer met 750 (!) bloemen: tulpen en narcissen. We hebben de bloemen uitgedeeld aan alle voorbijgangers met een bemoedigende Bijbeltekst en onze contactgegevens. Ook waren er spelletjes (zoals badminton en een spel met frisbees) en er was koffie en thee te krijgen bij onze bakfiets. Mooi hoe een vrouw uit VIND, die nog aan het ontdekken is wat het christelijk geloof betekent, onbevangen het park inging en bloemen uitdeelde: "Van



Gebedsmuur in het stadspark

Jezus, voor jou!" En hoe onze kinderen ook enthousiast aanwezig waren.

Op Goede Vrijdag hielpen we op de (protestants-christelijke) school in de wijk. Het is een klein schooltje: zo'n 50 leerlingen. We bedachten samen met een juf een programma om de boodschap van Pasen te delen. De kinderen volgden een parcours met

- een dans op het lied "Jesus is Alive",
- het vullen van een potje met zaadjes van tuinkers,
- een kruis timmeren,
- allerlei leuke spelletjes

Paasochtend was dit jaar ook bijzonder. Met andere kerken uit Maastricht hebben we als VIND een zogenaamde "Zonsopgang" georganiseerd. Om 6 uur verzamelden we ons op de Pietersberg en 'liepen' door het paasverhaal. De vrouwen eerst naar het graf, daarna werden de mannen op de hoogte gesteld... Lydia stond als engel voor een grot, Tjerk speelde Petrus. Na deze wandeling zongen we "De zon komt op, maakt de morgen wakker..." terwijl we de zon ook daadwerkelijk zagen opkomen. Heel mooi om de opstanding zo te 'beleven'.

Terugblik op coronatijd

Door zo'n paasweek realiseren we ons hoe fijn het is om weer alle ruimte en kans te hebben om dit type activiteiten te organiseren. Dat was met kerst wel anders! We pakten toen echt uit met een coronaproof wandeling door de wijk, waarbij mensen op verschillende plekken de personen uit het kerstverhaal tegenkwamen. Helaas vond dit plaats precies op de dag na de start van de lockdown. Die lockdown hakte er wel in bij mensen, het was doodstil op staat.

En nu, deze paasweek: volop lente, veel mensen buiten, weer terug in het 'normale'. Wat heerlijk en wat hebben we hiernaar uitgezien!

We hebben ook goede dingen overgehouden aan de coronatijd. Zo zijn we gestart met een kinderbijbelclub, tweewekelijks op zondagochtend. We maken gebruik van het schoolgebouw in onze wijk. We starten in de gymzaal/aula met zingen in de hele groep. Daarna gaan de kinderen uiteen in groepjes. De tieners gaan door het hele Bijbelboek Marcus. Elke keer een klein stukje. Ze leren hier veel van. Er is ook een groep met jongens uit groep 4-7. Tjerk en ik doen de jongste kinderen (tot ongeveer groep 3). Ouders blijven er ook vaak bij. We krijgen er veel energie van, genieten om er iedere keer weer een waardevolle tijd van te maken. We

Maastricht verlangt vertrouwen

“Genade en vrede voor elke vreemdeling, die zoekt naar de waarheid en geluk. Hier ben je welkom om te zijn wie je bent. Te zoeken naar wat God jou heeft gegund...”



pasen bloemen uitdelen



pasen vieren op de school



hoe groot was goliath



brainstorm over pasen met het VIND team

mogen ook kinderen verwelkomen die thuis weinig of niets meekrijgen uit het christelijk geloof.

Verder is onze samenwerking met het sociaal-maatschappelijk werk versterkt. Het is bijzonder hoe zij VIND waarderen en promoten. We krijgen alle ruimte om christelijke activiteiten te organiseren en daar maken ze graag reclame voor.

VIND zelfstandig

Ruim veertien jaar geleden, in januari 2008, werden we door de toenmalige gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKv) in Maastricht officieel uitgezonden voor het opbouwen van een missiegemeenschap in onze buurt. Sinds vijf jaar vormen we een interkerkelijk team en zijn we steeds meer gegroeid tot een zelfstandige community met de naam VIND. Deze ontwikkelingen hebben onze relatie tot onze “moederkerk” veranderd. In overleg met de kerkenraad worden we als VIND niet langer meer gezien als een “dochter” van het “Zuiderkruis” (NGKv) maar meer als een “zus”. We trekken samen op, net zoals we samenwerken met andere kerken in Maastricht (zoals bijvoorbeeld bij zo’n paasochtend). We blijven als gezin aangesloten bij het Zuiderkruis.

Nederland Zoekt & ECM

Zoals jullie in het magazine van ECM hebben kunnen lezen, is een mooie samenwerking gestart tussen Nederland Zoekt en ECM. Een win-win situatie. Het opbouwen van een missiegemeenschap zoals VIND

vraagt vooral inzet in de vorm van tijd: investeren in mensen, beschikbaar zijn, een team bouwen, praktisch dienstbaar zijn. Dit betekent minder werken en extra geld nodig hebben voor gastvrijheid, mensen waar nodig financieel een steuntje in de rug geven en voor het bekostigen van de activiteiten. Dankzij de samenwerking tussen Nederland Zoekt en ECM kunnen pioniers op een gezonde basis aan de slag: Nederland Zoekt biedt training en een netwerk om op terug te vallen, ECM helpt om financieel duurzaam aan de slag te kunnen zijn dankzij een achterban. Frederik en Eline Boersema zijn op deze manier onlangs gestart met het initiatief Proef! Zij doen dit aan de andere kant van Maastricht. Het is mooi om bij hen betrokken te zijn en mee te denken. Tjerk coacht Frederik en wekelijks gaan ze samen de straat op. Daarnaast hebben we als VIND tijdens de NL Doet-dag bijgedragen aan een nieuw park in hun buurt.

Dit wilden we graag allemaal even met jullie delen!

Heel erg bedankt voor al jullie betrokkenheid bij de missie in Maastricht!

Hartelijke groeten

*Tjerk, Anneke,
Lydia, Eva en David*

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Fam. van Dijk is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via

www.ecm-nederland.nl/geven of op: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. “Fonds van Dijk” | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - 0570-637537 ecm-nederland@ecmi.org www.ecm-nederland.nl

ANBI

ecm
Europa - Het Leven brengen

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecm-nederland.nl/privacy-statement