

**Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.
Indien iemand naar mijn stem hoort
en de deur opent, Ik zal bij hem
binnenkomen en maaltijd met hem
houden en hij met Mij.
Openbaringen 3:20**



European Christian Mission
december 2022

Lieve familie en vrienden,

„La masă!”

„La masă” (aan tafel) is een plek van verbinding en relatie. Een plek waar verhalen verteld en harten gedeeld worden. Terugkijkend naar de afgelopen maanden, hebben we met veel verschillende mensen aan tafel gezeten. Ook hebben we gezien hoe verschillende mensen de deur geopend hebben voor Jezus, om samen met Hem maaltijd te houden! In deze nieuwsbrief vertellen we over deze kostbare momenten.

Een van de bijbelverhalen die we behandelden met de kinderen van de kidsclubs ging over Daniel en zijn vrienden. Ze weigerden om de maaltijd van de koning te eten. Zo stonden we stil bij keuzes die kinderen dit jaar kunnen maken om niet aan alles zomaar mee te doen. Na het uitspelen van dit verhaal en er over doorgepraat te hebben met hen, hadden we met de kinderen een maaltijd. We zijn dankbaar voor de 80 tot 100 kinderen uit de verschillende (zigeuner) wijken met wie we tijdens deze clubs kunnen optrekken. Naast tiener- en volwassenleiding, helpen ook zes kinderen mee als hulpleiding. Mooi om te zien hoe deze kinderen uitstappen en hun gaven en talenten gebruiken voor Gods Koninkrijk!

In september hadden we een maaltijd met de leiding van de oudste groep van de zondagschool. We zijn zo dankbaar voor dit team. Met drie van hen hebben we in de afgelopen jaren een discipelschapsrelatie gehad. Het is mooi om hen te zien leidinggeven. Elke keer als we ze zien uitstappen, vervult ons dat met vreugde en trots! Al pratend over de visie en de focus voor het zondagschoolwerk voor dit jaar, zagen we hoe de kinderen zulke mooie vriendschappen met elkaar aan het opbouwen zijn. Iets kostbaars wat ze meenemen in hun tienertijd. We besloten dan ook om af en toe op zaterdag iets met hen te gaan ondernemen, in de hoop dat deze vriendschappen nog hechter worden en dat ze tegelijkertijd groeien in hun vriendschap met God!

Geloof

Toen we aan het begin van dit seizoen samen baden voor de kidsclubs, sprak God dat dit jaar óók ouders tot geloof zouden komen. Precies op het moment dat ik (Marieke) daarover aan het doorbidden was, werd ik gebeld. Een oma (en tevens verzorger) van twee van de kinderen die naar de kidsclubs komen, wilde zich laten dopen! Een maand daarvoor had ik door de telefoon met haar kunnen bidden, vlak voordat ze werd geopereerd voor darmkanker. Op haar ziekenhuisbed gaf ze haar hart aan Jezus. Tijdens het gebed ervoer ze hoe Hij toen haar leven binnenkwam. In oktober is ze gedoopt. De week daarna heeft ook haar man zijn hart aan Jezus gegeven! Op dit moment van schrijven wordt hij geopereerd aan tumoren op zijn lever. Een spannende tijd voor hen. Toch zien we bij hen vooral veel blijdschap, vrede en vreugde, om met Jezus maaltijd te houden! We zien uit naar de wonderen die God gaat doen in de levens van andere (groot)ouders van kinderen van de kidsclub.

Ook Micha heeft zich in oktober laten dopen! Het was een groot feest. Vorig jaar is hij door een moeilijke tijd gegaan. In deze periode heeft hij gezien hoe God bij hem was en genezing geeft. Wat zijn we blij met hem, en genieten we van zijn originaliteit en van zijn vriendschap met God. Na de doopdienst mocht een maaltijd natuurlijk niet ontbreken. We zaten aan tafel met Roemeense, Oekraïense, (half) Nederlandse en Amerikaanse vrienden. Fantastisch dat opa en oma ook van de partij waren!

Verbondenheid

Wat kun je met elkaar verbonden zijn als je vreugde en verdriet met elkaar kunt delen. We zijn dankbaar dat we als familie mogen zijn voor verschillende van de Oekraïense vrouwen en hun kinderen. Door bijvoorbeeld samen te bidden op het moment dat bombardementen op het elektriciteitsnetwerk van hun stad plaatsvonden. Of door mee te huilen met Iulia, die haar man zo mist. Maar



** 5 jaar lang vlees in de vriezer*

* namen zijn gefingeerd

nieuwsbrief

JEROEN & MARIËKE BAKS IN ROEMENIË

Roemenië verlangt gezonde relaties

Veel Roemenen zijn teleurgesteld in mensen. Er zijn in het verleden veel beloftes gedaan die niet zijn waargemaakt. Hierdoor is het vertrouwen in de mens en geloof op een betere toekomst afgenomen. Graag willen we als huisgezin van God een voorbeeld zijn door Hem te weerspiegelen in ons leven in de hoop en het geloof dat er een nieuwe generatie zal opstaan met perspectief op de toekomst.



Daniel en de maaltijd van de koning



Onverwachts bezoek van Oekrainers



Een oma laat zich dopen

ook vervolgens mee te delen in de vreugde, doordat hij voor tien dagen op bezoek mocht komen om met een transport voor een hulporganisatie terug te kunnen rijden. Mooi dat deze gezinnen op belangrijke momenten in hun leven de weg naar ons huis weten te vinden. Sommigen van hen voelen zich zo vertrouwd, dat ze zichzelf soms uitnodigen. Zo kan het zijn dat je onverwachts met acht mensen extra aan tafel zit ☺

Aan tafel...wat een voorrecht dat God al vijf jaar lang de middelen geeft om te koken voor de mensen van de gaarkeuken. Elke keer zien we hier weer wonderen in. Zoals bijvoorbeeld het moment dat de bodem van de vriezer in zicht was en er net op tijd een donatie kwam waardoor het vlees er nog maar nét in past! In november hebben we weer kilo's groente gesneden en ingemaakt voor de winter. Waaronder 700 kg kool die we in tonnen zuren en 60 grote wekpotten met zuur. Minstens net zo belangrijk als deze maaltijden, is het aan tafel zitten tijdens de maandelijkse bijeenkomsten met de mensen van de gaarkeuken. Op deze momenten proeven ze van de liefde van Jezus en leren ze Hem stapje voor stapje beter kennen.

Ook met elkaar als gezin zitten we dagelijks aan tafel en luisteren we naar elkaars verhalen. Ergens in de herfst vieren we met elkaar

thanksgiving. Na een maaltijd leggen we een groot stuk behang op tafel waar iedereen op schrijft en tekent waar hij dankbaar voor is. Een bijzonder moment.

De gemeente groeit op dit moment zo snel dat we niet meer iedereen (bij name) kennen. Regelmatig nodigen we (nieuwe) mensen uit, omdat je juist aan tafel de ander beter kunt leren kennen. We zien dat anderen in de gemeente dat ook doen, waardoor degenen die wij (nog) niet kennen, door anderen gezien worden. We zijn benieuwd welke ontmoetingen God ons de komende tijd aan tafel gaat geven!

Ook jullie bidden we tijdens deze kersttijd gezegende ontmoetingen toe aan tafel met vrienden en familie...en misschien ook wel eens met iemand die je nog niet zo goed kent! En bovenal bidden we jullie gezegende tafelmomenten met onze Vader, met Jezus en met de Heilige Geest toe! Hij wil dagelijks maaltijd met je houden!

*Jeroen, Mariëke,
Stan, Micha,
Elianne & Timon*



Doopfeest van Micha

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Fam. Baks is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of op: NL021NGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fam. Baks" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - 0570-637537 ecmnederland@ecmi.org www.ecmnederland.nl

fam.Baks - Skype: Jmbaks
jmbaks@live.nl

Thuisfront: Ed & Petra Veldhuijzen van Zanten: ed.van.zanten@hetnet.nl
tel: 072 561 7380

ANBI

ecm
Europa - Het Leven lang

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement