

**Laat Uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden,
op aarde zoals in de hemel.**

Matt 6:10



Lieve familie en vrienden,

**Laat uw koninkrijk komen...
in de kerk**

Ik (Jeroen) zette mijn fiets bij de poort. Het zwembad was al klaargezet. Ik liep naar binnen en zag een doodzieke man op zijn bed liggen. Het was de schoonvader van onze kok. Toen hij mij zag begonnen zijn ogen te stralen. Het was zijn 70e verjaardag. Maar dat was niet het belangrijkste. Die middag werd hij in zijn eigen tuin gedoopt. Het was een prachtig feest van een man die God gevonden had. Vier weken later liep ik opnieuw zijn huis binnen. Ik zag een vredige man liggen. Die middag werd hij begraven. Het was een emotionele, maar bijzondere begrafenis van een man die thuiskomt bij zijn Hemelse Vader.

Op een maandagochtend kwam ik (Jeroen) de kerk binnen. Overal lagen bladeren op de grond en de geur van verse groente kwam mij tegemoet. De dag ervoor vierden we dankdag. Vele gemeenteleden getuigden van Gods goedheid in het afgelopen jaar. Een moment van feest en groei in de gemeente. Zoveel verhalen, zoveel wonderen, zoveel getuigenissen dat een dienst niet genoeg bleek. Het ontroerde ons om te zien wat God doet in levens van mensen. Zijn Koninkrijk kome, Zijn wil geschiede!

Gewapend met kilo's vlees, chips en koffie ging ik (Jeroen) naar de kerk. Het was mannendag. Een dag waarin we met zo'n 20 mannen konden lachen, elkaar beter leerden kennen, Gods woord konden bestuderen en met elkaar konden bidden. Een dag waarin we samen groeiden en werden uitgedaagd om onze plek in te nemen in Gods koninkrijk binnen het gezin, in de gemeente en in de maatschappij.



Doopdienst op 70 jarige leeftijd

**Laat uw koninkrijk komen...
op de kidsclub**

'De pakketten zijn aangekomen in Salard'. Een bericht wat we kregen van een vriend van ons uit Alkmaar. De zondagschool van onze thuisgemeente in Alkmaar heeft schoenendozen met schoolspullen gedoneerd vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar. 'Snel' stapte Jeroen de auto in om de dozen acht uur verderop op te halen. Het was een grote zegen voor de 150 kinderen die de kidsclubs bezochten/bezoeken. Zo konden ze het schooljaar goed beginnen! www.ecmnl.nl/schoenendozenactie

'Weet je nog dat ik van jullie een boekje heb gekregen vorig jaar?' Een vraag van een meisje dat ik terugbracht na afloop van de kidsclub. Het was haar antwoord op mijn vraag of ze het verhaal van de verloren zoon, wat we die middag vertelden, wel eens eerder had gehoord. Ze kende het omdat ze het boekje had gelezen. Wat een bemoediging te horen dat steeds meer kinderen de Bijbelverhalen kennen! We zien het aantal kinderen die de kidsclubs bezoeken toenemen. Komende kerstviering verwachten we zo'n 170 kinderen.

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over het verlangen en de noodzaak om te groeien in teamwork en leiderschap. 'Dit mag de focus zijn voor het komende jaar: Investeren in nieuwe werkers en meer tijd voor het vormen van goede teams'. We zijn dankbaar voor de groei die we hierin zien. Zo is loana ons team komen versterken. Een vrouw van orthodoxe achtergrond met een liefde voor kinderen. Om het groeiende kinderwerk in de wijken te kunnen dragen, zien we veel potentie maar ook dat nog enorme stappen gezet moeten worden.

Daarom hadden we eind november een kinderwerkersconferentie georganiseerd met als thema: MEER DAN OOIT. De nadruk lag op de persoonlijke vorming van de kinderwerkers. Het was een mooie dag waar we zeker een vervolg aan gaan geven. Meer dan ooit ervaren we de urgentie om Gods koninkrijk te zien groeien onder de kinderen uit de verschillende (zigeuner)wijken.

**Laat uw koninkrijk komen...
in de gaarkeuken**

Op een donderdagochtend om 5 uur zat Jeroen en zijn collega al in de auto richting de markt. Het was de dag waarop we 700 kg kool in het zuur zetten voor de winter. In de herfstperiode hebben we veel groente

nieuwsbrief

European Christian Mission
december 2023

JEROEN & MARIËKE BAKS IN ROEMENIË

* namen zijn gefingeerd

Roemenië verlangt

meer hemel op aarde.



Uitdelen schoolspullen kidsclub

ingekocht om in te vriezen en in het zuur te zetten. Er is heel wat 'weggesneden' afgelopen weken. We zijn dankbaar voor een team Duitse studenten en de Roemeense vrijwilligers die ons hierbij geholpen hebben. Daarnaast werden we verrast door een faillissement van een restaurant in de omgeving die het overgebleven vlees doneerde aan de gaarkeuken. Zo konden we zelfs bereinvlees aan de klanten serveren!



Wintervoorbereidingen in de gaarkeuken

Aandachtig keken de vijftien cursisten van de gaarkeuken naar de doop van Jezus. Nu ze het evangelie duidelijk gehoord hebben, sloten we de Alphacursus af met het thema dopen. Een uitdagend onderwerp omdat er in de Roemeens orthodoxe cultuur heel anders over gedacht wordt. Marieke legde die ochtend de betekenis van de doop uit. We zien de interesse, maar ook een hoop vragen bij een aantal van hen. Binnenkort beginnen we met dooponderwijs in de gemeente. We hopen en bidden dat sommigen de keuze zullen maken.



Dankdag!

Een van hen is de alleenstaande meneer Furdui. Op een middag zagen we een ambulance voor zijn huis. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, maar echt geholpen is hij daar niet mee. Door spataderen op zijn voet kan hij nauwelijks meer lopen. Een operatie in Boekarest kent veel hobbels op de weg, wat hem er van weerhoudt om aan dit proces te beginnen. "Zij zullen God zien!", dat is het



Alphacursus met mr. Furdui (links)

thema van onze kerstviering voor de mensen uit de gaarkeuken. Het wordt een middag waarin we op vele (creatieve) manieren het evangelie mogen brengen aan de allerarmsten van Câmpina. We hopen en bidden dat het ertoe zal bijdragen dat Gods koninkrijk gebouwd zal worden onder hen. Iets wat we al zien gebeuren, maar waarin we geloven dat er nog veel meer zichtbaar gaat worden onder deze groep kwetsbare mensen.

Tot slot...

Een kind is ons geboren, een zoon ons gegeven.... Gods koninkrijk werd zichtbaar in de geboorte van Jezus. In deze periode van Kerst wensen we jullie toe dat Gods koninkrijk meer zichtbaar mag worden in de gezin, gemeente, op het werk en in de samenleving. Laat Zijn wil geschiede op deze aarde!

Groetjes,

*Jeroen, Marieke,
Stan, Micha,
Elianne & Timon*

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Fam. Baks is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via

www.ecmderland.nl/geven of op: NL021NGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fam. Baks" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - 0570-637537 ecmderland@ecmi.org www.ecmderland.nl

fam.Baks - Skype: Jmbaks [@ijmbaks](https://www.skype.com/join/ijmbaks)

Thuisfront: Ed & Petra Veldhuizen van Zanten: ed.van.zanten@hetnet.nl tel: 072 561 7380

ANBI

ecm
Europa - Het Leven - Samen

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmderland.nl/privacy-statement